



# Inhoud

Voorwoord.....	3
Bespiegelingen.....	4
Afscheid .....	6
Afscheidsreceptie .....	8
Vervoer naar de kerk .....	9
Gedachteniszondag.....	9
Van de Diaconie .....	11
Een witte kerst.....	12
De kerk gaat door, maar.....	14
Notulen kerkenraad .....	16
Kerkdiensten .....	19
Collectes .....	21
Verjaardagen .....	21
Activiteiten .....	24

# Contact

42<sup>e</sup> jaargang nummer 4  
december 2024

## Voorwoord

December!! Voor de meesten van ons een gezellige maand met Sinterklaas, kerst en oud en nieuw; het betekent echter ook terugkijken op afgelopen jaar voor de één een prettig jaar, voor de ander min of meer een probleemjaar. Dat was/is het ook voor De Kapel! Zoals u weet, waren we door het teruglopen van het aantal leden/kerkgangers genoodzaakt om twee keer per maand de diensten op zondag te houden. Nu gaan er eind december 4 mensen uit de kerkenraad zodat het onzeker is in welke vorm het Contact de volgende keer zal verschijnen. Wij gaan echter verder, vol van hoop de ongebaande wegen!

Mede namens de (nog bestaande) kerkenraad en de redactie van ons kerkblad wens ik u allen fijne kerstdagen, een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig Nieuw jaar.

Matthijs Beverloo

Het e-mailadres van de redactie is: [beverloomatthijs@gmail.com](mailto:beverloomatthijs@gmail.com)

# Bespiegelingen

## Bespiegelingen bij mijn afscheid

Ja, aan alles komt een einde. Na 10 jaar De Kapel te Andijk is het klaar. Niet 'af'. Is het ooit af? De Kapel bevindt zich in een spannende periode. Zoeken naar samenwerking en hopen dat dit een weg zal zijn naar voortbestaan. Wat zou het verdrietig zijn als De Kapel geen vierplek meer zou zijn. Ik heb de kerkenraad laten weten dat ik uiteraard beschikbaar blijf om in de periode tot aan de bevestiging (hoop ik van harte) van een opvolger beschikbaar ben.



Wat blijft, na 10 jaar preken, mediteren, schrijven, leerhuisavonden en pastorale gesprekken? Dat is voor een ieder verschillend. Afhankelijk van jouw antwoord op vragen als: Wat zoek je in de kerk? Waarom kom je? Wat verwacht je? Ik vind dat je niet naar de kerk komt om te horen wat je toch al weet. Maar je komt er, als het goed is, ook om uitgedaagd te worden, om op een goede manier op het verkeerde been gezet te worden, om geprikkeld en gestimuleerd te

worden, en misschien soms ook wel om geïrriteerd te worden. Dat hoort ook allemaal bij de blijde boodschap. Bij Evangelie. Want de blijde boodschap omvat altijd meer, dan wat ik zelf al had kunnen bedenken. Zou dat laatste het zijn, dan was het alleen maar mensenwerk. En dat is het niet.

Het evangelie is wel eenvoudig, maar niet simpel. Kijk, dat is zo'n zin die wij in onze studie al aangereikt kregen, en waar je een leven lang plezier van hebt. Wel eenvoudig, niet simpel. Denk daar maar eens over na.

Het is wel goed nieuws, maar geen blijde boodschap, tenminste niet zoals dat vaak wordt gebracht: gemakkelijk en gladjes en vlotweg. Toen ds. Buskes (ik heb mijn favorieten, hij was een halve eeuw geleden een bekende predikant) eens reageerde op die aardige jongens en meisjes die op de Dam in Amsterdam met een gitaar gevoelige liedjes over Jezus stonden te zingen, zei hij: het is wel waar,

wat ze zingen, maar het is niet de waarheid. De blijde boodschap is geen oppervlakkige boodschap.

Er is meer, tussen hemel en aarde, tussen mensen onderling en tussen mensen en God. De blijde boodschap is, dat wij niet aan ons zelf zijn overgeleverd of tot onszelf zijn veroordeeld. De blijde boodschap is, dat onze gesloten werkelijkheid, dat rad van eeuwige wederkeer waarin wij doldraaien, dat die wereld van ons is open gebroken.

Dat is troostrijk. Troost, ook iets wat ik zoek in de kerk, in de gemeente. *Want, zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen (Jesaja 55).* En ook: *Het koninkrijk Gods is nabij. Kom tot inkeer (Marcus 1:15).*

Geloven is omdenken. Het begint er mee, het staat of valt er mee, dat je je eraan overgeeft. Of beter: je er aan toevertrouwt. Geloven is mensenwerk, zeker. Zoals de kerk ook mensenwerk is, dat heb ik in de afgelopen periode weer goed gemerkt. Dat is allemaal waar, maar het is tegelijk menselijke reactie op de actie die buiten ons op gang is gekomen, en de bron daarvan noemen wij God. God is de oneindig verhevene – alles wat wij niet zijn – God gaat aan ons vooraf en gaat ons te boven, maar tegelijk is God, de Heer, die ene mens in wie wij hem hebben herkend, sindsdien en eens voor altijd, Jezus Messias, de Zoon van God. Die in onze wereld en in ons bestaan is gekomen. Die door het leven is gegaan en door de dood. Door een hel. Om ons mee te nemen. Om mij er door heen te slepen. Dat is de blijde boodschap! Dat is wat ik heb willen doorgeven. In zoveel diensten. Op zoveel andere manieren. En soms kwam dat over. Soms niet.

Dat dwarse verhaal. Dat grote verhaal. Geloven is, je op een of andere manier aan dat vreemde, dwarse, ongelooflijke verhaal, overgeven. Je toevertrouwen aan 'datgene wat in geen mensenhart is opgekomen'(I Kor. 2: 9).

Er is geen redenering die je dwingend tot die conclusie brengt. Er is geen argumentatie die een buitenstaander ooit voldoende overtuigen kan. Het kan alleen maar, als je de boodschap hebt gehoord en jezelf daaraan committeert. En een voorganger is slechts iemand die daarvoor enig voorbereidend werk verricht. Het is het waard om de boodschap te verkondigen, met hoofd, hart en handen.

In een kerk die zegt waar het op staat en staat voor wat zij zegt. Het gaat niet om De Kapel. Het gaat er wél om je dienstbaar te maken aan de beweging van dat Woord, de blijde boodschap, die niet afhankelijk is van gaande of komende pastores, maar die in de handen en monden van u en van mij is gelegd, en die niet vruchteloos zal zijn. Want ieder van u kan iets goeds voor een ander betekenen, een opbeurend woord, een troostend gebaar, een aai over je bol of die por in je rug. U bent geen 'lid van een vereniging', maar lid van een veelkleurige geloofsfamilie.

'Broeder en zusters'

*Wil daarom elkander doen*

*alle goeds geduldig.*

*Wees elkaar om zijnentwil*

*niets dan liefde schuldig.*

*(Lied 528).*

Het ga u allen goed,

Gert Scholten

## Afscheid

**'Time to say Goodbye...'**

Lieve gemeenteleden,

Na ruim vijf jaar, waarin ik mij met liefde heb mogen inzetten voor het ouderenpastoraat en de afgelopen jaren ook als scriba, neem ik met pijn in mijn hart afscheid van De Kapel en van jullie, de bijzondere gemeenschap, die mij zo aan het hart ligt.

Het is een grote zegen geweest om deze taak te mogen doen. Het ouderenpastoraat met waardevolle, ontmoetingen en de momenten van geloof en verbinding, hebben mijn Gods vertrouwen verdiept en mijn hart getroffen. Ik ben enorm dankbaar voor het vertrouwen, dat ik van velen van jullie mocht ontvangen, en voor alle ontmoetingen,

levensverhalen en de momenten van troost en vreugde, die ik met jullie mocht delen en beleven.

Ook mijn inzet als scriba heeft veel voor mij betekend. Het was bijzonder om achter de schermen te mogen bijdragen aan de organisatie van De Kapel en samen met anderen mij in te zetten voor het goed functioneren van onze gemeente.

Ik kijk met diepe dankbaarheid terug op deze periode, waarin ik mocht groeien, dienen en samen met jullie Gods liefde mocht ervaren. Het besluit om afscheid te nemen valt mij zwaar, maar ik blijf vertrouwen op Gods leiding en weet dat De Kapel in goede handen is. Een warme plek voor ontmoeting, stilte en verbinding!

Ja, *'Time to say Goodbye'*, een echte klassieker. Zo moeilijk om afscheid te nemen en los te laten. Het doet pijn, maar het geeft ook troost om te voelen, dat mensen je leven hebben verrijkt en ze verder leven in je hart...



Met liefde en dankbaarheid,

Nicoline Letteboer

# Afscheidsreceptie

## Afscheidsreceptie Gert-Jan Kooijman, Hans Hoogervorst, Gert Scholten en Nicoline Letteboer



Aan het eind van dit jaar zullen Hans Hoogervorst en Gert-Jan Kooijman stoppen met hun werk resp. als kerkrentmeester/voorzitter en diaken voor de kerkenraad. Beide pastores Gert en Nicoline willen hun dienstverband met onze kerk ook aan het eind van het jaar beëindigen, zodat ze zich meer op hun vrije tijd (pensioen) kunnen gaan richten.

De jarenlange inzet van deze vier mensen voor De Kapel willen we niet zomaar voorbij laten gaan zonder een gepast afscheid. Daarom wordt er een afscheidsreceptie georganiseerd op zaterdagmiddag 14 december van

15.00 -17.30 uur in De Kapel.

Meer informatie volgt nog later.

**Reserveert u de datum van zaterdag 14 december in uw agenda!**

Foto afkomstig unplash.com





## Vervoer naar de kerk



Er zijn mensen die, vanwege uiteenlopende redenen niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen. Voor hen is er de mogelijkheid om van en naar de kerk gebracht te worden. Mensen die hiervan gebruik willen maken en degenen die zich aanbieden om het vervoer op zich te nemen, kunnen zich wenden tot de coördinator van het kerkvervoer: Anne van Zanten tel: 591201

Parkeren is zondag mogelijk op de parkeerplaats van Pop Vriend.

## Gedachteniszondag

Op zondag 24 november zijn wij samen gekomen om de gemeenteleden te herdenken, die ons in het voorbije jaar overleden zijn. Familieleden van de overledene werden uitgenodigd om deze dienst bij te wonen en om voor hen een kaars aan te steken, het ging om de volgende mensen

### **Corrie de Blank- van Holland**

7 oktober 1942      † 24 november 2023

### **Klaas Pieter Kooiman**

\* 30 april 1935      † 6 mei 2024

### **Johan Gerritsen**

\* 1 sept      † 15 juli 2024

### **Cornelis Kaars Mzn.**

\*22 maart 1953      † 3 oktober 2024

Ook ieder ander, die ons ontviel, kan herdacht worden met een kaars, een licht ter herinnering en een symbool van hoop en troost.

Toon Hermans dichtte een mooi vers, wat er bij hem gebeurde toen de stilte kwam, na het overlijden van zijn vrouw Rietje.

“Als de stilte komt  
Nu 't rouwrumoer rondom jou is verstomd,  
De stoet voorbij is , de schuifelende voeten,  
Nu voel ik dat er 'n diepe stilte komt.  
En in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.  
En telkens weer zal ik je tegenkomen,  
We zeggen veel te gauw: het is voorbij.  
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,  
Niet wie je was en ook niet wat je zei.  
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,  
We zullen samen door het stille landschap gaan.  
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,  
Raak je mijn hart nog duidelijker aan.”



# Van de Diaconie

## De al oude Diaconie.

Gelukkig hebben we de periode dat de diaconie het vangnet was voor mensen en gezinnen van de kerk die in de problemen zaten ver achter ons gelaten. Zoals we er nu naar kijken zaten daar elementen in waar we nu wat anders tegenaan kijken. Aan de andere kant hebben diaconieën ook heel veel goede dingen gedaan wat soms weer resulteerde in giften of schenkingen van goederen of landerijen. Het klinkt misschien een beetje gek, maar daar hebben we tot de dag van vandaag nog voordeel van. De rente van de spaarrekeningen waren tot nul gezakt en daardoor komt de steun aan de vele goede doelen onder druk te staan. Gelukkig herstelt zich dit weer een beetje.



Zo bezit onze diaconie welke later aangevuld is met het steunfonds een volkstuin complex in Onderdijk van ongeveer 1.5 ha wat enthousiast in gebruik is bij mensen die graag een tuin hebben om van alles en nog wat te laten groeien en bloeien. Er is zelfs een bestuur die het een en ander aanstuurt en coördineert. Zij doen dat heel goed en alle tuinen zijn bezet.

Nu is er in Onderdijk het plan Poldervaart in ontwikkeling om nieuwe huizen te bouwen en voor een goede ontsluiting is men een klein stukje van dit volkstuin complex nodig.

In overleg met onze rentmeester, diaconie, de volkstuinders en de ontwikkelaar is er een plan gemaakt waar een ieder zich in kan vinden. Als voorzitter van de diaconie heb ik samen met onze rentmeester een vergadering bijgewoond waar dit plan besproken is. Het bestuur van de volkstuinen sprak zijn waardering richting onze diaconie uit dat we deze voorziening hebben. Heel moot dat dit ook een activiteit voor de gemeenschap is.

Deze ontwikkeling heeft vele voordelen: Een goede ontsluiting voor de nieuwe woningen van het plan Poldervaart, betere voorzieningen voor de volkstuinders en financieel voordeel voor de diaconie.

Anne van Zanten.

## Een witte kerst

door **Godfried Bomans**

Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren. Hij haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de rode papieren slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing hij een van die rode bellen, die opgevouwen weinig lijken, maar naderhand nog aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij gestaan, maar het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld binnen. "Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten doen." Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken elkaar warm aan. "En nu gaan we niet alleen smullen," zei de man, "we moeten ook beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is."

En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen aflieden, maar nergens was er plaats. Maar het kind werd ten slotte toch geboren, zij het in een stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel ellende in de wereld.

"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk." En daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die herbergiers, maar het was ook tweeduizend jaar geleden moet je denken, zo iets kwam nu niet meer voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde de banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, verstoord weer op zijn bord.

"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd wat." Hij knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de voordeur.

Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen. Hij vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Het was namelijk een witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen werd de een door een grote drift bevangen. "Uitgerekend op Kerstmis," zei hij, "zijn er geen andere avonden." En hij sloeg de deur hard achter zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem en de tulband smaakte hem niet. "Ik ga nog eens even kijken," zei hij, "er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat."



Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog juist om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, die zwanger was.

Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te zien. Die twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals gezegd, een witte Kerst.



Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen in zijn ogen. "Zeg maar even niets," zei hij, "die wind is wat schraal, het gaat wel weer over." En dat was ook zo, men moet zich over die dingen kunnen heen zetten. Het werd nog een heel prettig Kerstfeest, het was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren.



## De kerk gaat door, maar...

Als ik tegen mensen van onze kerk zeg, dat er op zondagochtend 10 tot 15 personen in kerk zitten, dan schrikken ze daarvan. Ze herinneren zich van vroeger, dat de kerk gevuld was. Zelf komen ze ook niet meer, en vaak weten ze eigenlijk ook niet goed waarom. Het is zo gelopen...

Op de gemeentebijeenkomst in juni heeft de kerkenraad aan de gemeente voorgesteld om door te gaan als kerk én verder te gaan met het proces van samenwerking met twee andere kerkelijke gemeenten, namelijk Zuiderkogge en Hoogkarspel. De gemeente heeft hiermee ingestemd, want men wil De Kapel graag behouden.

Begin 2025 willen we aan de gemeente voorleggen hoe het proces verloopt met de twee andere gemeenten.

Tijdens de bijeenkomst in juni hebben een aantal gemeenteleden aangegeven, dat ze activiteiten willen organiseren, of willen helpen met activiteiten (lezingen, filmavond, et cetera). Daar zijn we heel blij mee, want in de kerkenraad zijn er vanaf 1 januari 2025 nog drie mensen over: één ouderling kerkrentmeester, één diaken en één ouderling. Zij kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken. In overleg met de classis kunnen we nog een geldige kerkenraad zijn, omdat er uitzicht is op een samenwerking met andere gemeenten. Het blijft echter wel kwetsbaar.

### **Half jaar ondersteuning...**

Voor de drie kerkenraadsleden blijft er heel wat te doen:

- het samenwerkingsproces
- zoeken naar een nieuwe kerkelijk werker/pastor/predikant
- de zorg voor de kerkdiensten
- de zorg voor de gemeenteleden
- de zorg voor de financiën, gebouw, goederen enzovoort
- informeren gemeenteleden
- enzovoort.
- enzovoort

U begrijpt dat hier keuzes in gemaakt gaan worden. En, dat we een oproep doen: **Wie kan ons een half jaar -in ieder geval tot de samenwerking zicht krijgt of rond is- helpen met allerlei taken?** U kunt lid worden van de kerkenraad, maar dat hoeft helemaal niet, u, jij kan dit ook vanaf de zijlijn, zonder vergaderingen. We denken hierbij aan eenvoudige, maar ook sociale en of technische zaken:

- Meewerken met de kerkdiensten (PowerPoint maken, online uitzenden kerkdienst, vervoer naar de kerk of activiteiten, jaarrooster maken)
- Meedenken over het beroepen van een predikant of kerkelijke werker
- De redactie doen van het kerkblad Contact, en zorgen voor de publicatie, wijkindeling bijhouden, meedenken over nieuwe vorm van kerkblad;
- Postzegels plakken voor de brieven, die verstuurd worden
- De website onderhouden
- Media voorzien van kerkdiensten, en andere kerkelijke activiteiten.

Met z'n allen kunnen we doorgaan met kerk zijn. Mogelijk kunt u of jij ons een half jaar (of langer) helpen. Of wellicht weet u iemand, die wel één van de hierboven genoemde activiteiten leuk vindt om te doen. Wilt u met ons meedenken en vooral meedoen? Laat het ons horen.

Mocht u nog verder vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met:  
Matthijs Beverloo, tel 06-55764285  
Anne van Zanten, tel 06-22482562  
Mirjam Vlucht, tel 06-13734806

En spontaan aanmelden, is natuurlijk het allermost!

## Notulen kerkenraad

### ***Notulen: Kerkenraadsvergadering maandag 30 september 2024***

Aanwezig: Hans Hoogervorst, voorzitter; Matthijs Beverloo, Geert Boogaard, Gert-Jan Kooiman, Mirjam Vlucht en Nicoline Letteboer.

Afwezig: Gert Scholten, Anne van Zanten

#### **1 en 2. Opening en meditatief moment**

De vergadering wordt geopend en de kaars wordt aangestoken.

Tekst '*Fluister het mij in, heilige Geest*' voorgedragen door Nicoline Letteboer.

#### **3. Eventuele gedenkwaardigheden:**

#### **4. Notulen kerkenraadsvergadering van 8 juli 2024**

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 8 juli 2024 worden ongewijzigd vastgesteld.

#### **5. Mededelingen, post en actiepuntenlijst**

- Er wordt een beroepscommissie ingesteld om een nieuwe predikant te zoeken en te beroepen. Bij het opstellen van een profiel is Gert Scholten gevraagd om te adviseren.
- Per 1 juli 2025 wordt de VOG (is verklaring van goed gedrag) bij PKN verplicht voor de volgende personen: alle ambtsdragers; alle anderen die namens de gemeente pastorale taken hebben en mensen in functies die daarmee



op regelmatige basis (bege)leiding geven aan minderjarigen of kwetsbare mensen zodat een persoonlijke band kan ontstaan.

- De startzondag op zondag 15 september was fijn en inspirerend. Na een korte ochtenddienst en een gezellig samenzijn met koffie/thee en wat lekkers, was er een speelse leerzame quiz. Daarna hebben we met elkaar van een heerlijk maaltijd genoten.
- Zondag 13 oktober: 'Soep op zondag' m.m.v. Johan Gootjes.
- Zaterdag 19 oktober is er in De Kapel een informele kennismaking met alle kerkenraadsleden van de toekomstige bestuurlijke samenwerking van de PKN gemeenten; Zuiderkogge-Venhuizen, Hoogkarspel-Lutjebroek en Andijk-Wervershoof.
- 25 oktober komt de werkgroep 'activiteiten' bij elkaar om te inventariseren.
- Zaterdag 23 november is er een rommelmarkt in De Kapel.
- Zaterdag 14 december afscheidsmiddag van Hans Hoogervorst (voorzitter kerkenraad), Gert-Jan Kooiman (diaken) en Gert Scholten (pastor), Nicoline Letteboer (ouderenpastoraat en scriba) en).
- Donderdag 19 december aanvang 11.00 uur is de Kerstochtend voor ouderen. De ouderen boven de 70 jaar worden eind november persoonlijk uitgenodigd en 1 a 2 weken daarna telefonisch benaderd of hij/zij wilt komen en eventueel opgehaald wenst te worden.
- Kerstavondviering 24 december ontvangst 19.00 uur met koffie/thee en iets lekkers. Aanvang 19.30 uur – 21.00 uur m.m.v. Paul Koster en Roeland Scherff van 'Volk om een vreemd verhaal' Kerstproject 'Ingewikkeld Kind' is een muzikale vertelling van het Bijbelse verhaal. Zie PKN 'Ingewikkeld Kind'. De bezoekers krijgen het blad 'Open deur' cadeau.

## **6. Werkgroep pastoraat**

In november neemt Nicoline telefonisch contact op met de gemeenteleden om te vragen hoe het gaat en om eventueel een afspraak te maken voor een persoonlijk bezoekje.

## **7. Werkgroep diaconaat**

## **8. Werkgroep kerkrentmeesters**

De tuincommissie stopt er eind december 2024 mee. De kerkrentmeesters stellen voor om Patrick Baars in te huren voor het tuinonderhoud.

De begroting en het jaarverslag zijn voor 1 juli 2025 ter inzage op de website.

## **9. Voortgang toekomst van De Kapel m.m.v. de Classispredikant**

Op 4 september jl. is er een vervolgoverleg geweest voor een Bestuurlijke samenwerking met de medewerkende gemeenten: PKN Hoogkarspel-Lutjebroek, PKN Andijk-Wervershoof, PKN Venhuizen, en classispredikant Peter Verhoeff. PKN Westwoud heeft besloten zich terug te trekken.

De gezamenlijke bestuurlijke kerkenraad gaat bestaan uit: 3 diakenen, 3 kerkrentmeesters en 3 ouderlingen en de predikant(en).

Drie pilaren (uit elke gemeente: 1 diaken, 1 kerkrentmeester en 1 ouderling) en een voorzitter (bestuurder).

Deze gezamenlijke kerkenraad gaat bestuurlijk over alle gemeenten. Communicatie tussen de gezamenlijke bestuurlijke kerkenraad en de drie gemeenten is cruciaal. Er is onderling geen uitwisseling van financiële middelen. Belangrijk is dat de gemeenteleden steeds geïnformeerd worden over de voortgang.

Er is een offerte opgevraagd om het samenwerkingsproces te begeleiden bij KerkVitaal, dhr. Jan Boer. PKN Solidariteitskas ter financiering ondersteuning proces samenwerking. Inventarisatie stukken.

Bernhard Vosselman van KerkVitaal probeert begin oktober 2024 een voorstel te kunnen doen, waarna hij na goedkeuring een werkdocument gaat maken dat medio november ontvangen zal worden. Tevens dienen de financiële stukken te worden samengesteld voor aanvraag solidariteitskas.

## **10. Rondvraag.**

### **11. Sluiting.**

De vergadering wordt afgerond tekst '*Zonder liefde ben je nergens*', voorgedragen door Nicoline



Fijn om weer eens een ouderwetse preek te horen, dominee!

## Kerkdiensten

Alle diensten beginnen om 10:00 (of anders vermeld)

01 december

Voorganger: Gert Scholten  
Organist: Andrew Orme

15 december

Voorganger: Louise Kooiman  
Organist: Jan Schraal

24 december  
zangdienst Kerst

Voorganger: Nicoline Letteboer  
Organist: Andrew Orme

25 december  
Kerstmis

Voorganger: Gert Scholten  
Organist: Andrew Orme

05 januari

Geen kerkdienst

19 januari

Voorganger: Ton Heijboer  
Organist: Andrew Orme

2 februari

Voorganger: Louise Kooiman  
Organist: Jan Schraal

16 februari

Voorganger: Rini van Dijkhuizen  
Organist: Jan Schraal



## Collectes

### Collecten Kerkvoogdij

01 september		€ 8,50
15 september		€ 19,35
26 september	Kees Postheumus	€ 76,42
01 oktober	Zangavond Taize	€ 12,50
06 oktober		€ 12,70
13 oktober	soep met noten	€ 10,00
20 oktober		€ 7,17
03 november		€ 20,20
17 november		€ 13,00
24 november	Gedachtenis	€ 29,00

### Collecten Diaconie

01 september		€ 8,50
15 september		€ 19,35
26 september	Kees Postheumus	€ 76,42
01 oktober	Zangavond Taize	€ 12,50
06 oktober		€ 12,70
13 oktober	soep met noten	€ 10,00
20 oktober		€ 7,17
03 november		€ 20,20
17 november		€ 13,00
24 november	Gedachtenis	€ 29,00

## Verjaardagen

Verjaardagen november 2024 t/m eind maart 2025

Mevr. S.I. Bentschap Knook 27-11-1940  
Harmanszplantsoen 11  
1693 KA Wervershoof

Mevr. G. Venekamp-Klopper 04-12-1932  
Molenweg 46  
1619 EV Andijk

Dhr. H. Groothedde Sorghvlietlaan 94 1619 XCz Andijk	09-12-1944
Dhr. J.L. Kis Notaris Steenpoortstr. 17 1619 CV Andijk	27-12-1953
Mevr. M. Venema-Kooiman Middenweg 17 1619 BL Andijk	31-12-1953
Dhr. J. Remijnse Landstraat 30 1619 EX Andijk	31-12-1942
Mevr. E. Brillman-de Jong Kaagweg 11 1693 GC Wervershoof	06-01-1951
Dhr. T. Uitterdijk Klamptweid 48 1619 DA Andijk	09-01-1943
Mevr. M. Visser-Immerzeel Singerspad 8 1619 GA Andijk	09-02-1943
Dhr. P.C. Venema` Middenweg 17 1619 BL Andijk	04-03-1948
Mevr. M. Dekker Keizerskroon 78 1619 XM Andijk	20-03-1948

## Hulpverlening Westfriesse Kerken



### Crisis?

Is het even crisis... in je financiën? in je relatie? in je koelkast? **HWK helpt je eruit!** We doen dat... professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

**Bel met 0229-271684 of mail:** [hwk.hulpverlening@live.nl](mailto:hwk.hulpverlening@live.nl)

Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld. HWK – is een gezamenlijk initiatief van alle Westfriesse diaconieën en PCI's.

Zie ook: [www.hulpverleningwestfriessekerken.nl](http://www.hulpverleningwestfriessekerken.nl)



# Activiteiten



## Aanbod van december 2024

**De Kapel organiseert diverse activiteiten.** Zie het activiteitenboekje voor uitgebreide omschrijving Aanbod december 2024

Ontmoetingsochtend 11 december. We nodigen u graag uit voor een gezellige en interessante ochtend. Aanvang 10.00 – 11.30 uur. Begeleiding: Nicoline Letteboer

**Leerhuis op de 3e donderdag van de maand:** 20 december. Inloop 19.30 uur. Het thema: 'Humor en rouw'. Begeleiding Gert Scholten.

**Meditatiemiddag woensdag 11 december** van 13.30 – 15.00 uur. Meditatie is een manier om tot rust te komen, te verstillen. Om in harmonie te komen met God, de schepping en jezelf. Begeleiding: Nicoline Letteboer. (minimaal 6 deelnemers)



# Uitnodiging voor de Kerstviering



\*\*\* Donderdag 19 december vieren we Kerstochtend \*\*\*

U bent van harte uitgenodigd om met elkaar  
deze Kerstviering te vieren in de Kapel.

We laten deze viering stralen,  
met prachtige kerstliederen,  
een moment van bezinning en  
een inspirerende boodschap.

Aansluitend een gezellig samenzijn  
onder het genot van een heerlijke maaltijd.

U komt toch ook? Graag even laten weten...

Wij kijken al naar u uit...

**De koffie en thee staan om 11,00 uur klaar.**

Nicoline Letteboer, tel: 0612812884

Matthijs Beverloo: 0655764285



Kerkelijke adressen Protestantse Gemeente  
**Andijk-Wervershoof**

Postadres:  
Middenweg 48, 1619 BN Andijk, tel: 0228-596778

**Pastor** Drs. Gert Scholten  
Tel: 06-53752627  
E-mail: pastor@pg-andijkwervershoof.nl

**Ouderenpastoraat** Drs. Nicoline Letteboer  
Tel: 06-12812884  
E-mail: ouderenpastoraat@pg-andijkwervershoof.nl

## **Kerkenraad**

**Voorzitter** Dhr. Hans Hoogervorst  
Tel: 06-13626972  
E-mail: voorzitter@pg-andijkwervershoof.nl

**Scriba** Nicoline Letterboer  
Tel: 06-12812884  
E-mail: ouderenpastoraat@pg-andijkwervershoof.nl

**Ouderling** Mevr. Mirjam Vlugt  
tel: 06-13734806

**Kerkrentmeesters** Dhr. Matthijs Beverloo  
Tel: 06-55764285  
E-mail: beverloomatthijs@gmail.com

**Diaken** Dhr. Gertjan Kooiman  
Tel: 0228-593792  
E-mail: diaken@pg-andijkwervershoof.nl  
  
Dhr. Anne van Zanten  
Tel: 0228-591201

## **Administratie**

### **Diaconie**

Mevr. Irene Koen  
E-mail: [diaconie@pg-andijkwervershoof.nl](mailto:diaconie@pg-andijkwervershoof.nl)  
Tel: 0637132410  
NL55RABO0368958159

### **Koster**

Dhr. Klaas Tanja  
Tel: 0653560296

### **Redactie**

Matthijs Beverloo  
Marrienne Venema  
Lay-out Ronald Dijkstra

### **Algemene bezorging**

Fam. de Greeuw  
Tel: 0228-591965

### **Rabobank**

NL14RABO0302407294  
Ned. Herv. Gemeente Andijk-Wervershoof