

Zomerdag in mijn tuin.

Vrolijke kleuren vullen mijn tuin,
hommels en bijtjes zoemen,
zoete geuren overal
van prachtig getinte bloemen!

Vlinders fladderen door elkaar
en vliegen vrolijk rond,
't is één groot feest in mijn tuin
tot in de avondstond!

Zomerdag zo zwoel en warm,
zo vol van zegeningen,
'k zie Gods hand zelfs in mijn tuin
tot in de kleinste dingen!

Van: Elst Hengstman-van Olst

Inhoud

Voorwoord.....	3
Meditatie	4
Van de Pastor	6
Afscheidsreceptie	7
Oproep Beroepingscommissie	8
Muziekavond.....	9
Vervoer naar de kerk	9
Nathan de Wijze	10
Startzondag 2024.....	11
Verslag Gemeentebijeenkomst	13
Notulen kerkenraad	15
Soep op Zondag	17
Van de Diaconie	18
De Vogeltoren	19
Grensoverschrijdend?	20
Leerhuis	21
Langs 's Heren Wegen.....	22
Kerkdiensten	24
Verjaardagen	25
Collectes	26
Avondgebed	27
Activiteiten	28
Ingezonden	29

Contact

42^e jaargang nummer 3
september 2024

Voorwoord

Nu de vakanties voorbij zijn, gaan we er in De Kapel weer met frisse moed tegenaan; bovendien hebben we in het volgende kwartaal leuke dingen voor de boeg:

Op 4 september starten we met de inloopochtend om 10.00 uur (In de tuinkamer).

Op 15 september hebben we Startzondag, wat weer heel gezellig wordt met leuke activiteiten en als afsluiting een Indonesische rijsttafel.

Op 26 september hebben we weer een avond met Kees Posthumus. In oktober hebben we ook weer een gezellige middag met Soep met noten. U wordt van deze activiteiten nog nader op de hoogte gesteld.

Wij hebben vastgesteld, dat deze activiteiten een groot succes zijn en het is m.i. erg jammer, dat er voor de zondagsdiensten veel minder belangstelling is. Hopelijk zullen de verdere activiteiten in De Kapel nog meer mensen aanspreken, zodat wij allemaal hiervan kunnen blijven genieten.

Matthijs Beverloo

Volgende inleverdatum voor kopij is op **Donderdag 14 november 2024**
Het e-mailadres van de redactie is: beverloomatthijs@gmail.com

Meditatie

Zoals ik al eens eerder heb geschreven ben ik medewerker aan 'Pop op zondag'. Pop op Zondag voorziet voorgangers elke week van een popsong die resoneert met een Bijbellezing uit het Oecumenisch Leesrooster. Pop op zondag is een initiatief van de muziek platformen 'Heilige Herrie' en 'Er zit muziek in de kerk'. Kijkt u eens op de website: www.popopzondag.nl

Ik heb onlangs een bijdrage geleverd. Het thema: 'Ga Open', een overdenking bij Marcus 7: 31-37



Het lied dat ik heb uitgezocht bij dit thema is:

Matt Simons – Open Up

<https://www.youtube.com/watch?v=wBqILCSE70c>

*You're hard to
Talk to
With that wall around you
Don't look at
Me that way*

*What can
I do
To build that bridge to find you*

*I don't know
What to say*

*Come on and open up
Open up, my love*

Lastig om met je te praten, zingt Matt Simons, met die muur om je heen. Wat kan ik doen om je opnieuw te vinden? Open up! Ga open!

Stel je voor: een dicht mens, er gaat niets in en er komt niets uit, doof en stom. Je staat machteloos en je wordt er door geboeid, het leed van een ander laat je niet los. Wat moet je ermee? Het is alsof die ander een beroep op je doet, je kunt er niet onderuit. Zwijgend is die ander daar en roept je. Wie kent dat gevoel niet?

Zo is het in de lezing uit Marcus. Een dove, gebrekkig sprekende man wordt bij Jezus gebracht. Wat doet Hij?

Jezus spreekt hem aan.

Niet met woorden, maar met zijn lichaam. Met zichzelf.

Hij pakt hem bij de hand. Haalt hem weg bij de machteloze menigte. Hij haalt diep adem, hij zucht...

Open up! Of: Effata! En die ander gaat open.

'Mijn vrouw is erg vooruit gegaan', sprak de echtgenoot van een patiënte, 'je moet snel eens langsgaan.' De laatste keer dat ik haar zag kon ze alleen wat geluiden maken. Daarover geneerde ze zich en begon te huilen.

Maar toen ik bij haar kwam zag ik geen vooruitgang. Nog steeds onverstaanbare geluiden.

En plotseling begreep ik het. Zij had niet leren spreken, hij had leren luisteren. En dat komt op hetzelfde neer. Wat is het verschil, dacht ik toen. Niet kunnen praten of niet kunnen luisteren?

Goede luisteraars laten stommen spreken.

What can I do To build that bridge to find you? I don't know What to say

Jezus geeft op deze vraag een antwoord. Antwoord op de zwijgende vraag van de weerloze, de machteloze ander. Wat moet ik doen om je te vinden, om door de muur te breken? Misschien wel door eerst zelf open te gaan naar de ander. En hem 'al zuchtend' in jezelf op te nemen. Open up!

Vragen

- Ken je een situatie waarbij je sprakeloos was en niet wist wat je moest doen? Alsof er een muur om de ander heen stond? Wat hielp? Wat deed je?
- Kan dat, zwijgend antwoord geven? Wat is dat dan?
- Met de genezing van de doofstomme man is het nog niet klaar. De omstanders moeten ook nog open gaan. Jijzelf. Vandaar wellicht het zwijggebod van Jezus: houdt op met woorden-van-jezelf-af-naar-een-ander-toe. Het gaat om jezelf. Hoe zou je dat kunnen doen, hoe zou je dat kunnen bereiken?

Gert Scholten

Laat eens weten wat u vindt van dit initiatief om popmuziek in de eredienst te brengen!



Van de Pastor

De vakantie is voorbij. Dat wil zeggen: als u vakantie heeft gevierd. Ik hoop dat het voor u, op vakantie geweest of niet, een periode is geweest van re-creatie. Letterlijk: herschepping. Voor mijzelf is dat

gelukt. Momenten van reflectie. Ontmoetingen met mensen. Gesprekken. Nieuwe vergezichten, letterlijk en figuurlijk. Nieuwe energie. Inzichten om verder op te bouwen. Een prachtige reis, samen met Marjon, naar Engeland. En ook een werkweek 'kerkmuziek' waarin ik veel heb geleerd. Ik vertel er graag over. Komt u langs, tijdens een koffieochtend? Dan kunnen we onze verhalen delen. Of nodig mij bij u thuis uit. Ik kom graag langs. Dat kan op maandag, woensdag of vrijdag.

Gert Scholten

Afscheidsreceptie

Afscheidsreceptie Gert-Jan Kooijman, Hans Hoogervorst, Gert Scholten en Nicoline Letteboer



Aan het eind van dit jaar zullen Hans Hoogervorst en Gert-Jan Kooijman stoppen met hun werk als voorzitter en kerkrentmeester (Hans) en diaken (Gert-Jan) voor de kerkenraad. En beide pastores Gert en Nicoline willen hun dienstverband met onze kerk aan het eind van het jaar beëindigen, zodat ze zich meer op hun vrije tijd (pensioen) kunnen gaan richten.

De jarenlange inzet van deze vier mensen voor De Kapel willen we niet voorbij laten gaan zonder een gepast afscheid. Daarom wordt er een afscheidsreceptie georganiseerd op zaterdagmiddag 14 december van 15.00 -17.30 uur in De Kapel.

Meer informatie volgt nog later.

Reserveert u de datum van zaterdag 14 december in uw agenda!

afbeelding afkomstig unplash.com

Oproep Beroepingscommissie

Meedenken voor en/of meedoen in beroepingscommissie

Vanaf 1-01-2025 is De Kapel door het beëindigen van het dienstverband van pastor Gert Scholten en Nicoline Letteboer zogenaamd vacant. Zowel Gert als Nicoline zullen we gelukkig in 2025 als gastpredikant weer zien. En overige zondagen worden ingevuld met andere gastpredikanten.

Komende maanden zal gebruikt worden om keuzes te maken in een nieuw aan te stellen voorganger. Hiervoor doen we een beroep op u allen.

In de gesprekken met de gemeente Zuiderkogge, Hoogkarspel en Westwoud over een gezamenlijke kerkenraad, is naar voren gekomen dat de voorganger in de gemeente Zuiderkogge vanaf 1 mei 2025 met emeritaat gaat. Dit kan mogelijkheden bieden om gezamenlijk op te trekken. Er zal eerst door onze eigen gemeente een profielschets opgesteld moeten worden en daarvoor hebben we uw mening, gedachten nodig. Op dit moment zijn er nog geen enkele keuzes gemaakt door de kerkenraad. Nadat we deze profielschets hebben kunnen we met gemeente Zuiderkogge om tafel om te kijken of we samen het proces kunnen starten om een predikant of kerkelijk werker aan te stellen.

Het zou fijn zijn als u, jij als gemeentelid wil meedenken bij het opstellen van een profielschets óf als je zitting wil nemen in de benoemingscommissie. Beiden kan! De kerkenraad is nog met een klein groepje, dus uw, jouw bijdrage hebben we hard nodig. U kunt zich aanmelden bij één van de kerkraadsleden of per email bij Hans Hoogervorst (hanshoogervorst6@gmail.com) of Mirjam Vlugt (roozendaal1619@zonnet.nl). Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact opnemen met Mirjam Vlugt 06-13734806. Graag horen we van uw reactie voor de volgende kerkenraadsvergadering van 30 september as.



Muziekavond

Muziekavond op dinsdag 1 oktober 2024

Deze avond staat in het teken van Taizé. We lezen, zingen en luisteren. Allemaal van harte uitgenodigd!

Aanvang: 19:30 uur.

Duur: ongeveer een uur, zonder pauze.



Vervoer naar de kerk



Er zijn mensen die, vanwege uiteenlopende redenen niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen. Voor hen is er de mogelijkheid om van en naar de kerk gebracht te worden. Mensen die hiervan gebruik willen maken en degenen die zich aanbieden om het vervoer op zich te nemen, kunnen zich wenden tot de coördinator van het kerkvervoer:

Anne van Zanten tel: 591201

Parkeren is zondag mogelijk op de parkeerplaats van Pop Vriend.

Inloopochtend en afspraken



Gert Scholten,
tel: 06-53752627
Nicoline Letteboer,
tel: 06-12812884

Nathan de Wijze

Een verhaal over verbinding, tolerantie en humaniteit

Donderdag 26 augustus komen Kees Posthumus en Henk van Glabbeek weer naar onze Kapel met een mooie voorstelling op basis van een toneelstuk uit de 17^e eeuw. Zoals geen ander zijn deze twee mannen in staat om een brug te slaan naar onze tijd en stellen vragen zoals: 'Welk geloof heeft het bij het rechte eind? Welke gelovige heeft de waarheid in pacht?' Het is een vraag die de mensheid al eeuwen bezighoudt.



Wij bevinden ons in Jeruzalem, in de late middeleeuwen. Een krijgsgevangen tempelier redt een Joods meisje uit de vlammen. Zij is de dochter van Nathan, een wijze, Joodse man.

Als even later de sultan, destijds de baas van de stad, hem vraagt welk geloof Nathan uiteindelijk het meest overtuigend vindt, zoekt naar een antwoord. Hij vindt dat in de parabel van de drie ringen. Een vader bezit een kostbare ring met een wonderlijke werking. Aan welk van zijn drie zonen zal hij die ene ring schenken? Hij besluit er twee bij te laten maken, identiek, niet van elkaar te onderscheiden.

Dit is het centrale thema van het toneelstuk, dat Gotthold Efraim Lessing schreef in de zeventiende eeuw. Als zijn artikelen over tolerantie en godsdienstvrijheid verboden worden, besluit hij er een toneelstuk over te schrijven. Het werd een klassieker in het Duitse theater.

Verhalenverteller Kees Posthumus en musicus Henk van Glabbeek brengen met hun versie van het oude toneelstuk een verhaal over verbinding, tolerantie en humaniteit. Met een knipoog naar de moderne tijd. Met prachtige, meditatieve Oosterse muziek. Met verrassende plotwendingen en een onverwachte ontknopning.

Kees Posthumus is verhalenverteller. Henk van Glabbeek bespeelt verschillende Oosterse instrumenten, zoals de tar en de daf. De regie is in handen van Heleen Hennink.

Aanvang: 20:00 uur, kerk open om 19.30 uur.

Duur: ongeveer een uur, zonder pauze. Toegang vrij. Een collecteschaal staat na afloop bij de uitgang.

Gert Scholten

Startzondag 2024

Vieren, spelen en samen eten tijdens de startzondag op 15 september.

Het thema voor dit jaar is "Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk". Centraal bij dit jaarthema staat de gelijkenis 'De werkers in de wijngaard' (Matteüs 20, 1-16). In deze gelijkenis is iets te proeven van de vreemdheid én het bevrijdende van het koninkrijk. Jezus zet alle menselijke verwachtingen op zijn kop. De arbeiders die pas laat op de dag zijn begonnen, ontvangen net zoveel loon als de arbeiders die de hele dag gewerkt hebben. Hun loon is geen loon naar werken maar genadeloon. Ondertussen klinkt in deze gelijkenis ook een uitnodiging: je kunt elk uur aanhaken bij het werk in de wijngaard. Als we ons richten op het hemelse licht dat nu al over onze



werkelijkheid valt, scherpt dat het zicht op onze verantwoordelijkheid voor de medemens, voor de schepping, voor ons samenleven.

Na een ochtendviering (voorgangers zijn Nicoline en Gert) spelen we een Bijbelquiz. De quiz is gebaseerd op het jaarthema.

'Wat weet jij van Bijbelverhalen over het koningschap van Jezus en het koninkrijk van God? De quiz is geschikt voor oor alle leeftijden.

Aansluiten is er een heerlijk Indisch buffet. Allen van harte uitgenodigd! Geeft u door als u van plan bent om te

komen? Dat kan bij Matthijs Beverloo.

Gert Scholten



Verslag Gemeentebijeenkomst

Verslag gemeentebijeenkomst De Kapel 1 juni 2024

Locatie: Middenweg 48, Andijk

Aanvang 10.30 uur

Inleiding

Hans Hoogervorst heet iedereen van harte welkom en is blij met de grote opkomst. We starten met het zingen van het lied 'Dank u voor deze nieuwe morgen'.

Nicoline Letteboer benoemt het probleem van te weinig kerkenraadsleden, die in vele kerkelijke gemeenten speelt. Samenwerken lijkt een oplossing, maar is een grote stap. Bij samenwerken spelen zaken van hoofd en buik een rol, van argumenten en feiten en het gevoel. Het gaat over relaties, een uitgestoken hand. Door te blijven luisteren, vragen te stellen, en in de ander in te leven wordt geprobeerd om ieders verlangens te realiseren.

Zelfstandigheid en de eigen identiteit van de kerkelijke gemeente staan bij alle partijen voorop. Samenwerken is maatwerk, er is niet één oplossingsrichting die voor alle gemeenten geldt. Het blijft een uitdaging om in deze tijd een vitale kerk te blijven, maar als we de kerk sluiten, gaat de kerk nooit meer open. De kerkenraad wil dus doorgaan met het proces van bestuurlijk samenwerken om zo De Kapel open te houden. (voor gemeenteleden en de dorpen Andijk-Wervershoof, Onderdijk).

Matthijs gaat verder in op de gesprekken, die in juni vorig jaar gestart zijn met de protestantse kerk Zuiderkogge, en waar later de protestantse kerk Hoogkarspel-Lutjebroek ook bij aangeschoven is. De classis predikant van Noord-Holland Peter Verhoeff is vanaf januari 2024 betrokken bij deze gesprekken, zowel adviserend als technische inbreng. En recent is er een uitnodiging gegaan naar de protestantse kerk Westwoud om te vragen of zij ook interesse hebben om samen te gaan werken.

De PKN landelijk heeft het mogelijk gemaakt (via de kerkorde) om kerkenraden van diverse protestantse gemeente samen te voegen. Dat betekent dat er bij samenvoeging tot één kerkenraad er minimaal 9 kerkenraadleden moeten zijn, waarvan een voorganger, één voorzitter en scriba, minimaal drie leden CvK en drie leden diaconie. Elke kerkelijke gemeente behoudt zijn eigen kerk en kerkdiensten. De nieuwe kerkenraad is er alleen voor bestuurlijke zaken. Efficiency kan

liggen in het maken van één kerkblad, planning van zaken, ondersteuning van elkaar in administratieve, kerkordelijke zaken etc. Mirjam meldt dat de activiteiten als film- en muziekavonden, rommelmarkt etc. een taak zijn voor werkgroep(en) buiten de kerkenraad. Deze werkgroep(en) heeft (hebben) natuurlijk wel uitwisseling met de kerkenraad. Hiervoor worden nog mensen gezocht en wordt ook nog verder uitgewerkt.

Vragen en opmerkingen

Het voorstel om samen te gaan werken met de andere kerkelijke gemeente en de hierboven genoemde informatie wordt door het merendeel van de aanwezige gemeenteleden positief ontvangen.

Onze beide pastors Gert Scholten en Nicoline Letteboer beëindigen 31 december 2024 hun dienstverband voor de PG Andijk-Wervershoof. Er zal dus een nieuwe pastor of kerkelijke werker gezocht gaan worden. Mogelijk kan er een gezamenlijke traject gestart worden met PKN Zuiderkogge, omdat hun predikant ds Camarasa in mei 2024 met emeritaat gaat.

De verwachting is dat de kerkelijke richting (sfeer, beleving) van PKN Zuiderkogge en PKN Hoogkarspel vergelijkbaar is met onze kerkdiensten.

19 juni zal er weer een vervolgggesprek plaats vinden met een afvaardiging van de drie kerkenraden. Elke kerk heeft dan overleg gehad met haar gemeenteleden. Tot januari 2025 zullen er dan inhoudelijke gesprekken plaats vinden (herschrijven beleidsplan), waarna vanaf januari er naar de bemensing gekeken wordt. Eind juni 2025 wordt gezien als stip op de horizon: doel is dan om dan een samenwerkingsovereenkomst gereed te hebben.

In het najaar 2024, begin 2025 is er weer een terugkoppeling naar de gemeenteleden. Eerder kan er relevante informatie op de website geplaatst worden.

Evaluatie 2023-2024

De kerkdiensten zijn sinds dit jaar om de twee weken. Dit is wel erg jammer vinden heel wat gemeenteleden, een bepaalde basis valt weg, maar wel begrijpelijk. De psalmzondag is hierdoor dit jaar helemaal komen te vervallen. Als kerkenraad willen we deze twee zondagen per maand ook in 2025 voortzetten.

Bij de activiteiten door de week komen redelijk wat mensen in de kerk. Merendeel zijn niet aangesloten bij onze kerk. Ook hiervoor willen we kerk zijn. Dus we gaan hiermee door.

Bij het leerhuis kunnen mensen zelf ideeën aanbrengen om als thema te bespreken. Dit werkt positief.

Afronding

Voor de planning van de activiteiten in 2025 melden zich spontaan drie mensen aan. Gert bedankt een ieder voor haar/zijn inbreng en we eindigen de ochtend met het zingen van het lied: 'Wij gaan voor even uit elkaar'.

Notulen kerkenraad

Notulen van de kerkenraadsvergadering maandag 8 juli 2024

Aanwezig: Hans Hoogervorst, voorzitter; Gert Scholten, Matthijs Beverloo, Anne van Zanten, Mirjam Vlucht en Nicoline Letteboer.

Afwezig: Gert-Jan Kooiman

1 en 2. Opening en meditatief moment

De vergadering wordt geopend en de kaars wordt aangestoken.

De tekst: '*Dag, wij die mensen zijn*' wordt voorgedragen door Gert.

3. Eventuele gedenkwaardigheden:

4. Notulen kerkenraadsvergadering van 8 april 2024

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 8 april 2024 worden ongewijzigd vastgesteld.

5. Mededelingen, post en actiepuntenlijst

- De kerkenraad heeft positief gereageerd op het voorstel van mw. Leonie Zijp-Botman van BuurtBij, om ons activiteitenprogramma op te nemen op de websites: 'BuurtBij', 'Buurt je mee?' en 'Op de kaart'. Dit zijn activiteiten die in de buurt (West Friesland) worden georganiseerd.
- De Leerhuisavonden op 18 april, 16 mei en 20 juni jl. met het thema 'Rondom het levenseinde' waren een groot succes.
- De muziekavond op 18 juni jl. m.m.v. Jan Schraal was een verrassend blijde zangavond. Er werd enthousiast meegezongen.
- De ontmoetingsochtenden op 3 april, 1 mei en 5 juni die in het teken stonden van 'geluk', worden steeds meer bezocht, ook door mensen van buiten de kerk.
- 'Soep met noten' op zondag 23 juni jl; m.m.v. accordeoniste Clasien Visser, werd ook bezocht door mensen van buiten de kerk. Er werd gezellig met elkaar gesproken en men genoot van de maaltijd en de muziek.

- Zaterdag 19 oktober van 14.00–16.00 uur nodigt de kerkenraad in 'De Kapel' alle kerkenraadsleden van alle meewerkende gemeenten (Bestuurlijke samenwerking) uit voor een kennismakingsmiddag.
- Startzondag op zondag 15 september. Na een korte ochtenddienst met daarna een kopje koffie of thee, volg er een speels intermezzo in de vorm van een quiz, en aansluitend is er een gezamenlijke maaltijd
- Alle gemeenteleden worden uitgenodigd voor het Alzheimerconcert op 21 september; dit wordt zowel in Grootebroek als in Medemblik georganiseerd. Zie publicatie. Aanmelden is noodzakelijk.
- Zondag 13 oktober 'Soep met noten' m.m.v. Johan Gootjes.
- Zaterdag 14 december nemen we afscheid van Hans Hoogervorst (voorzitter kerkenraad), Gert Scholten (pastor), Nicoline Letteboer (ouderenpastoraat en scriba) en Gert-Jan Kooiman (diaken)
- Donderdag 19 december om 11.00 uur is er kerstochtend voor ouderen.
- Kerstavondviering op 24 december om 19.00 uur m.m.v. Paul Koster en Roeland Scherff van 'Volk om een vreemd verhaal' met het kerstproject 'Ingewikkeld Kind'.

6. Werkgroep pastoraat

7. Werkgroep diaconaat

Op de beide jaarrekeningen 2023 van Diaconie en het Steunfonds die ter inzage lagen in de tuinkamer, zijn geen reacties gekomen.

8. Werkgroep kerkrentmeesters

9. Voortgang toekomst van De Kapel m.m.v. de Classispredikant

19 juni jl. is er een vervolgoverleg geweest voor een Bestuurlijke samenwerking met de medewerkende gemeenten: PKN Hoogkarspel-Lutjebroek, PKN Andijk-Wervershoof, PKN Venhuizen, PKN Westwoud en classispredikant Peter Verhoeff. Het doorlopen van de stadia gaat voorspoedig. Er is door het Peter een concept samenwerkingsovereenkomst beschikbaar gesteld als verkenning. Tevens is het noodzakelijk dat er op korte termijn een beroepscommissie wordt samengesteld voor het beroepen van een predikant.

Het volgende vervolgoverleg zal zijn op 4 september.

10. Rondvraag

11. Sluiting Gert sluit met het gebed 'Zegen ons met uw stilte' uit het Liedboek de kerkenraadsvergadering af.

Soep op Zondag

Op zondagmiddag 13 oktober om 17.00 uur is er voor de derde keer
"Soep op zondag".

We eten met elkaar een eenvoudige maaltijd. En er klinkt muziek. Het is nadrukkelijk geen kerkdienst. In de PR zal duidelijk worden aangegeven dat iedereen welkom is. We werken wel met aanmelding



Van de Diaconie

Beste mensen,

In het boekje "De Vogeltoren" is het zo gesteld, dat de elven en de kabouters de dieren wel verstaan, maar de mensen niet. Dit verwijst onder meer naar de volgende angst die in mij leeft. De huidige mens is technisch zo geschoold, dat hij grote macht heeft om de wereld naar zijn wil te zetten. Hierbij is ons mensbeeld te zeer antropocentrisch, wat wil zeggen, dat alles om de mens draait. Ook in de christelijke godsdienst wordt vaak gesteld, dat God de wereld alleen omwille van de mens geschapen heeft. Dit kan in de huidige tijd voor onze medeschepselen zeer destructief worden. Vooral nu God voor de mensen ook niet meer bestaat, kan de mens alleen naar zichzelf luisteren, zonder zich hierbij verantwoordelijk te voelen voor zijn medeschepselen.

Daarnaast is de techno toep er enkel en alleen voor de rijke mensen en/of voor de mensen uit de rijke wereld. De arme mensen in bijvoorbeeld Afrika hebben hier weinig profijt bij. Dankzij de milieuverontreiniging ondervinden zij er eerder nadeel van.

Voor ons christenen van deze tijd is het dan zaak om te laten zien, dat God wel bestaat en dat Hij betrokken is bij heel Zijn schepping.

Gertjan Kooiman.



De Vogeltoren



Het verhaal handelt over de vogeltoren die aan het begin van deze eeuw door dhr. Piet Groot is neergezet op het land aan de Beldersweg, maar die later van het gemeentebestuur moest worden afgebroken.

Het verhaal is echter niet vanuit onze waarneembare wereld geschreven, maar als een sprookje, waarin gebruik gemaakt is van de Germaanse godenwereld. De uitgever zegt onder meer over dit verhaal, dat de lezer meegenomen wordt in de eigen fantasie. En verder: Als lezer word ik zo in een betoverende wereld binnengelaten, die gevuld is met magisch realisme. De afwisseling tussen de godenwereld en de

werkelijkheid voegt diepte toe aan het verhaal en verrijkt het begrip van de personages en hun motivaties. De taal is evocatief en beeldend, maar laat ook genoeg ruimte voor de eigen fantasie van de lezer. De dialogen tussen de diverse personages bieden je een kijkje in hun persoonlijke en onderlinge relaties. Ik geniet ervan te lezen hoe de kabouters in aanraking komen met pratende dieren, heksen en andere wezens. Dit verhaal belichaamt dan ook de essentie van storytelling, waarbij je een wereld creëert, die de verbeelding prikkelt en het hart verwarmt.

Wanneer je dit boekje bij de auteur bestelt, kost dit 17,99 euro. Je kunt het bestellen op het volgende email-adres:

kooiman29@zonnet.nl

Gertjan Kooiman

Grensoverschrijdend?

We horen de term 'grensoverschrijdend' steeds vaker. Daarbij gaat het niet alleen over seksueel grensoverschrijdend gedrag maar ook intimiderend gedrag, kleinering, iemand buitensluiten.

In elke gemeenschap worden grenzen gesteld, zijn er afspraken over hoe we met elkaar omgaan, wat goed is en niet goed: 'dit zijn de lijnen waarbinnen je je kunt bewegen, tot hier en niet verder'. Zo ook in kerkelijke gemeenten, tussen (groepen) gemeenteleden, in het pastoraat, binnen de kerkenraad.

Het is goed om die afspraken en lijnen af en toe eens tegen het licht te houden.

Wellicht is het begin van het seizoen een moment om stil te staan bij vragen als:

- Hoe gaat het toe in vergaderingen, komt iedereen daar voldoende tot zijn of haar recht?
- Wat is de balans van afstand en nabijheid in het pastoraat.



Een stevige discussie moet mogelijk zijn maar er kunnen patronen zijn die niet gezond zijn.

Even een hand op iemands schouder kan dan hartverwarmend zijn, maar sommige mensen schrikken ervoor terug. Andersom kan het ook gebeuren dat gemeenteleden voor wie je je als ambtsdrager

verantwoordelijk voelt jouw nabijheid zoeken. Geef je een knuffel als iemand aangeeft daar behoefte aan te hebben?
Waar ligt de grens als de vertrouwdheid groeit?
Praat eens met elkaar over nabijheid en de grenzen ervan in de groep of commissie waar je deel van uitmaakt.

Een hartelijke groet van uw vertrouwenspersonen.

Annet Wind en Henk Haandrikman

Leerhuis

Er zijn dit jaar nog vier leerhuizen die ik voor u mag leiden. Daarna is het aan mijn opvolger(s). U bent van harte uitgenodigd op 19 september, 17 oktober, 21 november en 20 december. Op 19 september ronden we het onderwerp 'Toekomst van de kerk' af.

Aanvang: 19:30 uur

Duur: 90 minuten.



Langs 's Heren Wegen

Wanneer je door Fryslân rijdt, op de fiets, met de auto, of wandelt, nergens zie je zoveel kerken en torenspitsen als in deze provincie. Het zijn er meer dan 700, waarmee de provincie in verhouding tot haar oppervlakte de hoogste kerkenconcentratie van Europa heeft. Circa 140 daarvan zijn nog uit de vroege middeleeuwen, opgetrokken uit rode of gele steen van het formaat kloostermoppen. Maar de meeste kerken zijn uit de periode tussen 1100 en 1550. Ze staan soms hoog op een terp te pronken aangezien de omgeving vroeger uit kwelders bestond die geregeld overstroming hadden te vrezen doordat er nog geen zeedijken waren. Vooral in het gebied boven de lijn Sneek, Leeuwarden, Dokkum worden in de kleine dorpen nogal wat kerken niet meer voor de zondagse eredienst gebruikt. Vaak schiet daarna het onderhoud tekort om het kerkgebouw, dat al eeuwen het dorpsbeeld bepaalt, voor de toekomst te bewaren. Daarom is de Stichting oude Fryske Kerken (1970) in het leven geroepen. 'Haar doel is het herstel en de instandhouding van uit historisch oogpunt belangwekkende kerkgebouwen in de provincie Fryslân, met aan- en toebehoren, en het wekken van publieke belangstelling voor dergelijke gebouwen. En voorts – ruim genomen – alles wat met een en ander rechtstreeks verband houdt.' In bijzondere gevallen worden kerken en alle zaken die erbij horen overgenomen van kerkelijke gemeenten wanneer er lokaal bestuurlijk en financieel onvoldoende draagvlak is voor beheer en onderhoud van een monumentale kerk. Anno nu heeft de stichting 56 kerkgebouwen in haar bezit, 7 kerkhoven en 2 klokkenstoelen. Het doel van de stichting is ook om de stenen levend te houden door te gebruiken voor culturele activiteiten, als dorpshuiskamer, of als overnachtingsplek als je onderweg bent op een van de Friese pelgrimspaden: Jabikspaad, Odulphuspad, Bonifatius Kloosterpad, Klooster Claercamppad en het pad Sporen van de Heilige Titus (Brandsma). Deze manier van overnachten staat in deze moderne tijd ook wel bekend als 'tsjemping', een samenvoeging van het Friese woord 'tsjerke' (kerk) en camping. De overnachtingslocaties, genaamd refugio's (toevluchtsoord), bieden tegen een kleine vergoeding eenvoudige slaapplekken. Er is water en een toilet, maar geen douche. Sinds 2002 bestaat in Fryslân het fenomeen 'Tsjerkepaad'/Kerkenpad. Twintig jaar terug waren de meeste kerkgebouwen alleen op zondag

open voor de eredienst. Vooral in een toeristische omgeving, zoals het Friese merengebied, gingen in de zomer ook doordeweeks al op

plekken de kerkdeuren open. De Raad van Kerken deed de oproep de kerken vaker te open te stellen en de deelnemers in een gids op te nemen. Tsjerkepaad begon in 2004 met 25 kerken in Zuidwest-Fryslân.



In het begin kon men als activiteit alleen een wandel- of fietsroute langs kerken doen. Al snel werden dat er twee, drie en meer, gespreid over de provincie. Een aantal kerken begon daarnaast ook andere activiteiten aan te bieden. In 2007 kregen de deelnemende kerken een Tsjerkepaadvlag met logo zodat ze allemaal op gelijke wijze kunnen laten zien dat de kerk open is. En er kwam de website www.tsjerkepaad.nl met allerlei informatie. Het Fries Dagblad en de Leeuwarder Courant gingen het project met wekelijkse berichtgeving ondersteunen. Vanaf 2008 werden álle kerken in de provincie benaderd om mee te doen. Toen deden 50 kerken mee, wat naar schatting 30.000 bezoekers trok. In 2019 bezochten 63.000 belangstellenden in het kader van Tsjerkepaad één van de Friese kerken, al is het in toeristische plaatsen drukker dan in de plattelandsgebieden.

Jaarlijks in de eerste week van juli tot en met de tweede week van september is (in elk geval) op zaterdagmiddag van 13.30 tot 17 uur de deelnemende kerk open voor bezichtiging. In een van de elf steden

en toeristische plaatsen kunt u er mogelijk ook op andere momenten terecht. Er wordt inmiddels een groot scala aan activiteiten aangeboden. Zoals orgelbespelingen, stilte en rust, meditatie, ontmoetingen, exposities, een lezing, liturgisch bloemschikken, fiets- en wandeltochten. Ook is er gratis koffie en thee voor de bezoeker. Aan Tsjerkepaad doen de kerkgenootschappen PKN, Rooms Katholiek en Doopsgezind mee. Dit jaar bestaat Tsjerkepaad twintig jaar. Inmiddels doen er zo'n 250 kerken aan mee. Een jongerenwerkgroep buigt zich over de vraag hoe ook meer jongeren en jonge gezinnen naar het Tsjerkepaad te trekken. Daarvoor heeft de werkgroep allereerst de website vernieuwd. Het jubileumjaar is gevierd met het uitbrengen van het wandelboek "Rondjes om de kerken in Noord-Fryslân. Mogelijk bent u inmiddels geïnspireerd om zelf ook eens op Tsjerkepaad te gaan. Waar in Fryslân, dat hangt van u af. De site kan u daarbij helpen. Wat is er mooier dan het bezoeken van een oud kerkje in die provincie. Wie weet welke inspiratie u opdoet.

Wiebe de Bruin

Kerkdiensten

Alle diensten beginnen om 10:00 (of anders vermeld)

01 september	Voorganger: Koob Fredriks Organist: Christina Janssen
15 september Startzondag	Voorganger: Nicoline en Gert Organist: Andrew Orme
06 oktober	Voorganger: Gert Scholten Organist: Andrew Orme
20 oktober	Voorganger: Burret Olde Organist: Cilia Koenis
03 november	Voorganger: Nicoline Letteboer Organist: Cilia Koenis

17 november	Voorganger: Ton Heijboer Organist: Andrew Orme
24 november Gedachtenis zondag	Voorganger: Gert Scholten Organist: Andrew Orme
01 december	Voorganger: Gert Scholten Organist: Andrew Orme

Verjaardagen

Verjaardag 1-9-2024 tot 5-12-2024

Dhr. Gerritsen Jochems 46 1693 HT Wervershoof	1-9-1949
Dhr. H.A.J. de Greeuw Dijkweg 80 1619 HD Andijk	10-9-1945
Mevr. Santema- Boelens Knokkel 58 1619 AV Andijk	29-9-1949
Mevr. M. Hak-Kaij Groteweid 5 1619 XJ Andijk	10-10-1929
Mevr. N. Wijdenes-de Rooter Sorghvlietlaan 68 1619 XC Andijk	12-10-1931
Dhr. J.L. van de Gruiter Dijkweg 294 1619 JG Andijk	15-10-1937
Mevr. J. van Gelder	15-10-1954

Slotlaan 62
1693 KT Wervershoof

Dhr. G. de Jong 22-10-1946
De Vooruitgang 23
1693 DT Wervershoof

Dhr. P.H. Vriend 16-11-1943
Molenweg 45
1619 EV Andijk

Mevr. A. Dekker – Blonk 23-11-1948
Knokkel 10
1619 AW Andijk

Mevr. S.I. Bentschap Knook 27-11-1940
Harmanszplantsoen 11
1693 KA Wervershoof

G. Venekamp-Klopper 04-12-1932
Molenweg 46
1619 EV Andijk

Collectes

02-juni € 16,20
16-juni € 7,48
07 juli € 12,27
21 juli € 9,87
04 aug € 11,75
18 aug € 7,90

Collecten Diaconie
02-juni € 16,20
16-juni € 7,48
07 juli € 12,27
21 juli € 9,87
04 aug € 11,75
18 aug € 7,90

Avondgebed

U, voor het licht ten eind zal gaan,
U roepen wij, o Schepper, aan,
dat Gij in uw barmhartigheid
voor ons een gids en wachter zijt. Amen

Geef dat als ons de slaap omhult,
de droom van U ons hart vervult;
opdat het, als de dag verrijst,
in dankbaarheid uw glorie prijst. Amen.

Maak ons bestaan gezond en goed
en geef ons innerlijke gloed,
houd met helder licht de wacht
in 't grauwe duister van de nacht. Amen.

Getrouwe Vader, zie ons aan,
wees, Zoon van God, met ons begaan,
vertroost ons, Geest; in deze tijd,
Gij die regeert in eeuwigheid. Amen.

Hulpverlening Westfrieze Kerken



Crisis?

Is het even crisis... in je financiën? in je relatie? in je koelkast? **HWK helpt je eruit!** We doen dat... professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl

Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld. HWK – is een gezamenlijk initiatief van alle Westfrieze diaconieën en PCI's.

Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

Activiteiten



De Kapel organiseert diverse activiteiten Zie Activiteitenboekje voor uitgebreide omschrijving

Aanbod van oktober t/m december 2024

Ontmoetingsochtend 2 oktober, 6 november en 11 december.
We nodigen u graag uit voor een gezellige en interessante ochtend.
Aanvang 10.00 – 11.30 uur. Begeleiding: Nicoline Letteboer

Leerhuis op de 3e donderdag van de maand: 17 oktober, 21 november en 20 december. Inloop 19.30 uur. Het thema: "De toekomst van de kerk".
Begeleiding Gert Scholten.

Meditatiemiddag woensdag 2 oktober, 6 november en 11 december van 13.30 – 15.00 uur.
Meditatie is een manier om tot rust te komen, te verstillen.
Om in harmonie te komen met God, de schepping en jezelf.
Begeleiding: Nicoline Letteboer.

Stiltewandeling zaterdag 5 oktober van 10.00 – 13.30 uur.
Kosten € 7,00 euro incl. lunch, koffie/thee.
Rustig lopen, met volle aandacht, niet praten. De volledige ervaring van het wandelen. De ruimte, de natuur om je heen en je eigen stilte ervaren. Begeleiding Nicoline Letteboer.

Muziekavond dinsdag 1 oktober. Op deze avond zingen we Taizéliederen'. Inloop vanaf 19.30 uur

Interactieve lezing op donderdag 26 september: 'Nathan de profeet' door Kees Posthumus,. Inloop 19.30 uur – Aanvang 20.00 uur

Zondag 13 oktober '**Soep met noten**' met muzikale omlijsting van Johan Gootjes. van 17.00 – 19.00 uur.

Ingezonden

Tekst gevonden in een kerk in Frankrijk
(vertaald)



Als jullie deze kerk binnenkomen zou het mogelijk kunnen zijn dat jullie Gods stem horen. Wel is het onwaarschijnlijk dat dat via jullie mobiele telefoon zal zijn. Bedankt voor het uitzetten van jullie telefoons. Als je met God wilt praten, kom binnen, zoek een rustig plekje en praat met Hem. Als je Hem wilt zien, stuur Hem dan een sms'je terwijl je autorijdt.



Kerkelijke adressen Protestantse Gemeente
Andijk-Wervershoof

Postadres:
Middenweg 48, 1619 BN Andijk, tel: 0228-596778

Pastor Drs. Gert Scholten
Tel: 06-53752627
E-mail: pastor@pg-andijkwervershoof.nl

Ouderenpastoraat Drs. Nicoline Letteboer
Tel: 06-12812884
E-mail: ouderenpastoraat@pg-andijkwervershoof.nl

Kerkenraad

Voorzitter Dhr. Hans Hoogervorst
Tel: 06-13626972
E-mail: voorzitter@pg-andijkwervershoof.nl

Scriba Nicoline Letterboer
Tel: 06-12812884
E-mail: ouderenpastoraat@pg-andijkwervershoof.nl

Ouderling Mevr. Mirjam Vlugt
tel: 06-13734806

Kerkrentmeesters Dhr. Matthijs Beverloo
Tel: 06-55764285
E-mail: kerkrentm@pg-andijkwervershoof.nl

Diaken Dhr. Gertjan Kooiman
Tel: 0228-593792
E-mail: diaken@pg-andijkwervershoof.nl

Dhr. Anne van Zanten
Tel: 0228-591201

Administratie

Diaconie Mevr. Irene Koen
E-mail: diaconie@pg-andijkwervershoof.nl
Tel: 0637132410
NL55RABO0368958159

Koster Dhr. Klaas Tanja
Tel: 0653560296

Redactie Matthijs Beverloo
Marrienne Venema
Lay-out Ronald Dijkstra

Algemene bezorging Fam. de Greeuw
Tel: 0228-591965

Rabobank NL14RABO0302407294
Ned. Herv. Gemeente Andijk-Wervershoof