

## **Vragenderwijs**

Ik vroeg het aan de vogels  
de vogels waren niet thuis

ik vroeg het aan de bomen  
hooghartige bomen

ik vroeg het aan het water  
waarom zeggen ze niets  
het water gaf geen antwoord

als zelfs het water geen antwoord geeft  
hoewel het zoveel tongen heeft  
wat is er dan

wat is er dan  
er is alleen een visserman

die draagt het water  
onder zijn voeten  
die draagt een boom  
op zijn rug  
die draagt op zijn hoofd een vogel.

*Guillaume van der Graft*

*Uit het liedboek, blz 1361*

# Inhoud

Voorwoord.....	3
Meditatie .....	4
Van de Pastor .....	7
Lezing: Geloof en Hoop Zonnepanelen .....	9
Koffieochtend voor ouderen en Inloop .....	10
Vervoer naar de kerk .....	10
Collectes .....	11
Verjaardagen .....	12
Voorjaarsmarkt 25 mei .....	13
Leerhuis 'De toekomst van de kerk' .....	14
Langs 's Heren Wegen.....	15
Notulen kerkenraad .....	18
Soep op Zondag .....	20
Van de Diaconie .....	21
Kerkdiensten .....	24
Van de Kerkrentmeesters .....	25
Activiteiten .....	27

# Contact

42<sup>e</sup> jaargang nummer 1  
Maart 2024

## Voorwoord

Hallo gemeenteleden,

Het is alweer februari, de natte en de (niet) zo koude jaargetijden zitten er hopelijk wel zo een beetje op; we gaan weer naar het licht toe en de gezelligheid die daarbij komt. Zoals in het vorige voorwoord stond, zijn we vanaf januari 2 keer in de maand gaan kerken. Wij zijn benieuwd wat u daarvan vindt, en ook van de andere activiteiten. In de maand juni gaan we dit met elkaar evalueren en dan de verdere toekomst van onze gemeente bepalen. De kerkenraad hoopt dat u daarbij wilt zijn en uw mening wilt geven. Wij, als kerkenraad, zijn ons wel aan het voorbereiden op de toekomst. We hebben contact met om ons heen liggende gemeentes, niet om te fuseren maar om te kijken of wel elkaar bestuurlijk kunnen ondersteunen, want voor alle gemeenten wordt het steeds moeilijker om een voltallige kerkenraad te hebben. De gesprekken verlopen in een open en transparante sfeer.

Wens ik u een mooi voorjaar toe en hoop ik u te ontmoeten in de Kapel.

Met vriendelijke groet,  
Hans Hoogervorst

Volgende inleverdatum voor kopij is op **Donderdag 23 mei 2024**  
Het e-mailadres van de redactie is: [beverloomatthijs@gmail.com](mailto:beverloomatthijs@gmail.com)

# Meditatie

## Een morgen ongedacht

Heeft u zich weleens gerealiseerd, waar het christelijk geloof is begonnen? Onze oorsprong ligt in een nachtwake, een dieptepunt, een machteloze samenkomst bij een dode en een graf. De oorsprong van ons geloof brengt ons terug naar een incident, een ordinaire rel die zich afspeelde in de marge, van het officiële joodse paasfeest. Het feest in de stad is net voorbij. Het leven is weer rustig geworden. En de eerste pelgrims die de viering hebben meegemaakt denken alweer aan de terugreis. Er is opschudding geweest in de stad; dat wist iedere vreemdeling in Jeruzalem; een terechtstelling of drie. Misschien was het, wel een rustig weekend voor die tijd. Er is nog wat nagepraat, in de herbergen; maar nu begint het gewone leven weer!



Alleen: ergens zit nog een handvol volgelingen van Jezus van Nazareth bedroefd te zijn. Ze hebben zich opgesloten uit angst. De vrouwen zijn dapperder: ze kunnen er nog niet mee ophouden. Ze willen tot het bittere einde verbonden blijven met hun Jezus. Ze kochten balsem en gingen naar het graf, ook angstig, dat is wel zeker. Ze hebben niet voor niets het eerste morgenlicht afgewacht. En als iedereen nog slaapt, staan zij daar bij een gapend gat in de rots. Een vriend verloren. Rouw. Toekomst begraven. En zelfs zijn dode lichaam is er niet meer. Het verhaal van afwijzing, marteling, afwijzing, mislukking, misverstaan. Het begint bij het einde.

'Het leven passeert langs de dood, maar het wordt er niet door opgeslokt. Integendeel, het overwint de dood'. Woorden van de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheoloog Leonardo Boff. En hij weet waarover hij het heeft. Precies op die plaats en nergens anders begint ons geloof. Eerst moet je de stilte, de leegte en de dood, de onderdrukking en de angst bloedserieus onder ogen zien. Al die gaten in de harde rotswand van je leven. Al die terzijde geschoven mensen die niet mee tellen in het quasi-echte wereldgebeuren. Al die groepen die zelfs door de eigen kerk in de kou gezet worden. Al die plekken waar mensen schijnbaar turen in het niets: daar - uitgerekend daar - ligt de vindplaats van het geloof.

Op die plek worden we neergezet met Pasen om met Christus de weg mee te maken van het einde naar het begin. Zijn opstanding uit de dood nodigt ons uit tot opstand tegen de leegheid. Het christendom is een geloof dat verkondigd wordt vanaf het kruis; ook nu. Het kruis dat nog steeds een rol speelt in het leven van talloze mensen. Daar begint het, op die plaatsen aan de rand van het leven. Je moet ze noemen op Pasen en, als die eerste gelovigen, die vrouwen, bij hen gaan staan samen met balsem voor hun wonden.



Iemand klaagt uit haar rolstoel. Zij vertelde me: 'ik voel me beknelde tussen die wielen; en ze lopen door, de almachtige zielen, de gezonden; ze kijken niet.' We moeten staan naast iemand die - na meer dan vijftig jaar bevrijding - zegt: voor mij is de oorlog nooit overgegaan. Ik beleef de angst nog iedere dag. Geen vrede voor mij. Meelopen met de mensen op uittocht, overal vandaan, nergens naar toe. Vul maar in, dicht bij, ver weg. Gaten in de rotswand van het leven. En daar moet je het zoeken. Daar ligt geloof. Daar is het te vinden.

Tegen al die mensen wordt gezegd, tegen jou wordt gezegd: precies op de plaats waar jij staat wil ik zoeken. Ik wil met jou in de leegte

kijken. Ons leven passeert de dood, want het zal er niet door worden opgeslokt, het graf is leeg, wat zul je de levende bij de doden zoeken. Hij leeft. Hij gaat je voor, ook nu, op weg naar leven.

Na de Paasnacht gaan we opnieuw op weg. Zoals de Levende op weg ging. Zoals Hij zijn weg ging. Volgens de schriften.

Hij ging. Van mens tot mens.

Voor armen en kleinen was Hij het goede nieuws in persoon. Een permanente tocht naar een ander. Zieken, ze werden van Hem beter. Blinden, waar Hij was konden ze weer zien. De lammen lopen met Hem weg.

We gaan op weg.

Nee, niet zonder twijfel. Hoe ver moet je gaan? Hoe heet die God die je stuurt? Wie is het die je roept? Hoe is zijn naam? Waar is Hij te vinden?

Maar Hij ging een leven lang. En waar Hij kwam groeide bevrijding. Verlosser, noemde ze Hem. Er gaat een mensenleven overheen. Hij werd 33 jaar. Toen hebben ze Hem vermoord.

God, mijn God hoe kun je zo'n mens verlaten? Waar was je toen Jezus aan het kruis hing? Hoe is uw Naam?

Pasen. Alle verhalen vallen samen. De vrouwen herinnerden zich plotseling wat Hij had gezegd. Maar pas als zij gaan, pas als ik ga zal ik weten wie God is. Als ik het goede nieuws breng voor mensen in nood, angst, verdrukking. Achteraf besef je hoe Hij heet. Zijn naam is: IK-zal-er-zijn, over de dood heen. Ik ben opstanding en leven. Jezus, de mensennaam voor God.

Ik kreeg een rouwkaart van iemand. Er stond op: 'Ik maakte een vuur toen het licht me ging verlaten'

Ik wens ons allen toe, dat we het vuur van de Paaskaars, het vuur ontstoken in de nacht, het vuur ontstoken bij een gapend gat in de rotswand, meedragen naar al die plekken waar het licht ver te zoeken is, waar het donker sterker lijkt. Ik wens ons geloof als bewijs van het tegendeel.

De Heer is opgestaan. De dode is de Levende. Wij willen aangestoken worden door het vuur van zijn leven, voor onszelf, voor onze kinderen en voor iedereen.

Hij die ons heeft geschapen, Hij die ons de levensadem in de neus heeft geblazen: Hij die met ons begon, gaat met en in ons door: Nooit zal Hij ons voorgoed ontbreken. Kom dan uit het graf dat U omsluit, kom uit en wordt geboren, en alles wat ten dode was gedoemd mag nu de hoop herwinnen: het is nooit tevergeefs om te bloeien en te minnen (Lied 630).

Gert Scholten.

## Van de Pastor

### Paasdriedaagse 2024

De drie dagen voor Pasen vieren we dit jaar op 28, 29 en 30 maart, steeds om 19:30 uur.



**Witte donderdag** is het begin van het triduüm, de Paasdriedaagse. Jezus en zijn leerlingen treffen de voorbereidingen om het Pesach te vieren; het joodse feest dat de tocht van Israël door de woestijn herdenkt. Een gelijkaardige tocht staat Jezus te wachten, door de dood naar de overwinning van de liefde. Hij leeft er heel bewust naartoe en geeft zijn vrienden – en ons – twee beklijvende tekens. Hij bukt zich om de vuile voeten van de leerlingen te wassen en geeft hen zo een laatste les mee: *'Heb elkaar lief, ik ga jullie voor in het dienen.* En Hij breekt en deelt het brood als teken dat Hij voor altijd bij hen en alle mensen wil zijn.

Op **Goede Vrijdag** gedenken we dat Jezus ter dood werd veroordeeld en zijn kruis moet dragen, de Calvarieberg op. Hij sterft aan het kruis. Met Jezus gedenken wij allen die ook

vandaag een kruis van pijn en lijden, miskening en vernedering te dragen hebben.

De **Paaswake** vieren is stilstaan bij de dood. Stilstaan bij het leven, ons eigen leven.

Vanuit de stilte groeien naar het licht van Pasen.

Van donker naar Licht, zo begint de Paaswake, we geven het Licht aan mekaar door. God laat Zijn schepping en de mens niet los en haalt ze door het donker heen. Ook wij zijn genodigd tot 'opstanding'; samen bouwen aan een 'nieuw' leven, een leven van gevende liefde en daarvoor soms ook 'opstandig' durven zijn als die liefde wordt miskend.

Allen van harte welkom om deze drie dagen voor Pasen met elkaar te vieren.

Gert .Schoten.





## Lezing: Geloof en Hoop Zonnepanelen

Op 4 april hebben we een lezing in De Kapel. Deze avond wordt verzorgd door de verhalenverteller Kees Posthumus, al jaren bekend als sprankelend en boeiend verhalenverteller, tevens theatermaker, hij treedt op met de voorstelling 'Geloof en hoop zonnepanelen', samen met Multi-muzikant Henk van Glabbeek. Aanvang 20.00 uur zaal open 19.30 uur. Toegang vrij -vrijwillige bijdrage

In een afwisselende en vooral vrolijke voorstelling wordt met tal van verhalen en liedjes de schepping gevierd. Zorgen over de schepping komen aan bod en het vizier is gericht op het bereiken van een duurzame toekomst



## Koffieochtend voor ouderen en Inloop

De koffieochtenden voor ouderen worden goed bezocht. Fijn! U bent welkom op iedere eerste woensdag van de maand in de Tuinkamer van 10:00 uur tot 12:00 uur. Onze ouderenpastor Nicoline zal deze ochtenden leiden. Er is



steeds een gespreksonderwerp/thema. Laagdrempelig d.m.v. een lied, een gedicht, een tekst of een artikel uit 'Open Deur'. Voelt u zich vrij om zelf ook onderwerpen aan te dragen.

De overige woensdagochtenden van de maand is er koffie/thee en inloop. Er is dan geen thema, maar 'gewoon' ontmoeting en gesprek van 10:00 tot 11:30 uur.

Gert Scholten.

## Vervoer naar de kerk



Er zijn mensen die, vanwege uiteenlopende redenen niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen. Voor hen is er de mogelijkheid om van en naar de kerk gebracht te worden. Mensen die hiervan gebruik willen maken en degenen die zich aanbieden om het vervoer op zich te nemen, kunnen zich wenden tot de coördinator van het kerkvervoer:

Anne van Zanten tel: 591201

Parkeren is zondag mogelijk op de parkeerplaats van Pop Vriend.

# Inloopochtend en afspraken



**Gert Scholten,**  
tel: 06-53752627  
**Nicoline Letteboer,**  
tel: 06-12812884

## Collectes

### Collectes Kerkvoogdij

29 november 2023	€ 11,03	
03 december 2023	€ 9,45	
10 december 2023	€ 0,00	
17 december 2023	€ 9,10	
24 december 2023	€ 0,00	
25 december 2023	€ 25,40	
31 december 2023	€ 9,60	
07 januari 2024	€ 12,50	
21 januari 2024	€ 10,45	
04 februari 2024	€ 13,00	
06 februari 2024	€ 83,30	Keltische avond
18 februari 2024	€ 17,47	

### Collectes Diaconie

29 november 2023	€ 11,03	
03 december 2023	€ 9,45	
10 december 2023	€ 0,00	
17 december 2023	€ 9,10	
24 december 2023	€ 0,00	
25 december 2023	€ 25,40	
31 december 2023	€ 9,60	
07 januari 2024	€ 12,50	
21 januari 2024	€ 10,45	
04 februari 2024	€ 13,00	
06 februari 2024	€ 83,30	Keltische avond
18 februari 2024	€ 17,47	

# Verjaardagen

Dhr. P.C. Venema Middenweg 17 1619 BL Andijk	04-03-1948
Mevr. M. Dekker` Keizerskroon 78 1619 XM Andijk	20-03-1948
Mevr. G. Boogaard- Kooiman Hooirook 15 1602 GR Enkhuizen	02-04-1948
Dhr. R.Venekamp Molenweg 46 1619 EV Andijk	08-04-1938
Dhr. D.J. Groot Kerkepad 26 1619 AE Andijk	23-04-1945
Dhr. P. Derix Rose Luisantestraat 18 1619 VG Andijk	27-04-1948
Mevr. J.Gorter-Pasterkamp Knokkel 89 1619 AW Andijk	09-05-1952
Dhr. H.J. van Dokkum Bijkert 1 1602 HK Enkhuizen	18-05-1950
Dhr. R. Veltman Raiffeisenlaan 49 1693 EP Wervershoof	28-05-1939
Mevr. T.T. Leegwater- Tensen Kleingouw 41 1619 CC Andijk	04-06-1943

## Voorjaarsmarkt 25 mei

Op zaterdag 25 mei houden we weer onze voorjaarsmarkt. Iedereen is op deze dag van harte welkom tussen 10 en 14 uur in De Kapel. De opbrengst van deze markt is voor verschillende liefdadigheidsdoelen bestemd. Welke deze zijn zullen wij u bijtijds meedelen; zij zijn namelijk nu nog niet bekend! We helpen ook op deze manier onze naasten, die hulp nodig hebben. Als u wilt kunt u hieraan ook uw bijdrage leveren: u kunt bijvoorbeeld gezellig langs komen op deze dag en iets kopen; u kunt ook, als u leuke en bruikbare spulletjes heeft, deze langsbrengen in De Kapel op donderdag 23 en vrijdag 24 juni tussen 16.00 en 20.00 uur. Kunt u zelf de spullen niet brengen, dan kunt u bellen naar

Trude Leegwater, 0228-591594. Bij voorbaat onze hartelijke dank en graag tot ziens op 25 mei.  
Het marktteam



## Leerhuis 'De toekomst van de kerk'



Een leven zonder kerk? Het wordt steeds gemakkelijker om je dit voor te stellen. Gedurende zijn dertigjarig predikantschap zag predikant Aarnoud van der Deijl de kerk in Nederland meer dan halveren. Het bezorgde hem rouw; de fases van ontkennen tot berusten heeft hij allemaal doorlopen.

Dit boek stelt existentiële en maatschappelijke vragen, niet alleen aan de kerk en de gelovigen, maar ook aan de samenleving als geheel. Alle plannen om de kerk aantrekkelijker te maken, hebben de kerk niet gered – maar redden we het wel zonder kerk? Kunnen we zonder de (oer)verhalen, de beelden en rituelen, de gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien, de ethische reflectie, of leidt verlies daarvan automatisch tot 'verarming' van individu en samenleving? Aarnoud van der Deijl opent hierbij het gesprek. Vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid analyseert Van der Deijl scherp en met mededogen 'zeven plannen die de kerk niet konden redden'. Maar hij stopt zijn betoog daar niet. Hij gaat te rade bij al dan niet gelovige 'kritische vrienden' zoals Kristien Hemmerechts, Nadia Kroon, Stephan Sanders, Klaas Smelik, Paul van Tongeren, Alain Verheij en Yvonne Zonderop. Mensen die 'kerkloos' waren maar kerkelijk werden, of die de christelijke cultuur van groot belang achten.

We komen **21 maart** nog een keer samen om over 'rondom het levenseinde' te spreken.

Op **18 april** beginnen we met dit nieuwe thema.

Alle avonden steeds om 19:30 uur in de Tuinkamer.

Gert Scholten.

## Langs 's Heren Wegen

Ster van de Elfsteden, zo noemt Franeker zich tegenwoordig. Eeuwenlang was Frenstjer één van de belangrijkste steden van Friesland, waar de landadel z'n versterkte woonhuizen/stinsen bouwde. Toen de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden in opstand kwam tegen Spanje, koos de stad al vroeg de kant van Willem van Oranje. Ze werd daarvoor beloond met een universiteit. De Academie van Franeker/Academie van Friesland (1585-1811) had de faculteiten Godgeleerdheid, Rechtsgeleerdheid, Geneeskunde en Vrije Kunsten. Na Leiden was het de tweede universiteit in het land.



Beroemde personen die in de loop der eeuwen op welke wijze dan ook verbonden zijn geweest met de Academie van Franeker, zijn er volop. Wat te denken van één van de grondleggers van de moderne filosofie en wetenschappen, René Descartes? Of van Pieter Stuyvesant, als gouverneur van de kolonie Nieuw-Amsterdam/Nieuw-Nederland in de

geschiedenis van de Verenigde Staten, een buitengewoon invloedrijk figuur? Anna Maria van Schurmann, zeer begaafd taalgeleerde, theologe, dichteres en kunstenaar, Johannes Bogerman, theoloog, predikant en Bijbelvertaler van gedeelten van het Oude Testament in de Statenvertaling en voorzitter van de belangrijkste synode uit de geschiedenis van ons land, de Nationale Synode van Dordrecht (1618), predikant en theoloog Balthasar Bekker, die beargumenteerde dat allerlei verhalen over duivelse praktijken sprookjes waren, waardoor onschuldige mensen als heks of tovenaars op de brandstapel terecht kwamen. Allemaal hebben zij een geschiedenis met Franeker en haar Academie. Het pronkstuk van Franeker én de publiekstrekker bij uitstek, het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium, zou er zonder de Academie niet zijn geweest.

Eelco Alta (1723-1798), die theologie had gestudeerd aan de Academie van Franeker, was van 1754 tot 1798 predikant in Boazum, een dorpje ten noordoosten van Sneek. Hij was een opmerkelijk predikant. Behalve bezig met de zielszorg van zijn gemeenteleden, experimenteerde hij ook met een serum van dieren, die de veepestepidemieën in de Friese veehouderij hadden overleefd. Alta ontwikkelde een vaccin, waarmee de plaag kon worden voorkomen. Een andere tak van wetenschap die zijn interesse had, was de astronomie. Begin 1774 deed deze 'liefhebber van de waarheid,' zoals hij zich noemde, een belangrijke ontdekking met een grote impact, die hij in een pamflet uiteenzette: 'Philosofische Bedenkingen over de Conjunctie van de 5 Planeten: Jupiter, Mars, Venus, Mercurius en de maan'. De boodschap, passend in de kometenangst van die tijd, kreeg de journalistieke wind mee door een artikel in de Leeuwarder Courant, die als jonge krant wel wat nieuwe abonnees kon gebruiken. Het nieuws leidde tot grote ophef en verontrusting. Over drie dagen, in de vroege ochtend van 8 mei 1774, zou de wereld vergaan door 'de ontslooping' van het heelal. Door het op één lijn dicht bij elkaar staan van deze 5 planeten zouden de onderlinge krachten de aarde uit haar hemelbaan trekken en in de zon doen storten en verbranden. Al snel werd duidelijk dat het einde der tijden nog niet was aangebroken.

Nu was er in het tijdvak 1700/1800 in Europa een vernieuwende beweging ontstaan: De Verlichting. De voorstanders van deze stroming wilden meer vertrouwen in wetenschap en logica in plaats van in religieuze dogma's en de eeuwenlang gebruikelijke gehoorzaamheid aan voorgeschreven normen en inzichten van leidende figuren van de kerk. Eise Eisinga, die deze stroming aanhing, was wolkamer van beroep. Het bloeiende bedrijf, dat hij met zijn vader, dreef hield zich bezig met het verwerken van wol tot garen voor wollenkleding en gaf werk aan veel stadsgenoten. Hij was een hoogbegaafde jongeman, die grote interesse had in wiskunde, natuurkunde, sterrenkunde en instrumentenbouw. Door zelfstudie bekwaamde hij zich als niet - universitair geschoolde aan de Franeker Academie. Mensen die geen Latijn kenden en zonder officiële vooropleiding waren mochten namelijk de colleges alleen als toehoorder bijwonen.

Om zijn tijdgenoten te laten zien dat de planeten in werkelijkheid volgens complexe vaste natuurkundige wetten in banen om de Aarde lopen en dus helemaal niet kunnen botsen begon Eise Eisinga in 1774 in de woonkamer van zijn huis een werkend schaalmodel te maken van wat hij noemde het 'hemels uurwerk'. Aanvankelijk dacht de



hemelbouwer dat hij 6 maanden bezig zou zijn, maar het werden er uiteindelijk 7 jaren. Er moest immers ook nog in de zaak gewerkt worden. Om te beginnen verlaagde Eisinga het plafond van de woonkamer, zodat er voldoende ruimte zou zijn voor het door een slingeruurwerk met 9 gewichten aangedreven raderwerk met reguleur die de centrale as aandrijft.



Op haar beurt drijft deze alle andere bewegende onderdelen aan zodat elk van de planeten de juiste omlooptijd van de baan om de zon krijgt. Daarbij zijn grote verschillen af te stemmen. De Aarde doet er bijvoorbeeld een jaar over, Mercurius 88 dagen en Saturnus 29 jaar. Eisinga's 'Astronomisch Werktuig' is samengesteld uit houten hoepels en schijven en bijna 6000 hand gesmede spijkers als tanden. Het in het plafond en de bedkastwand in de woonkamer aangebrachte raderwerk laat op ieder moment van de dag de stand zien van Aarde, Maan en de toen bekende 5 andere planeten Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. De planeten hangen als bollen in de kamer. Aan de zonzijde zijn ze goudkleurig beschilderd. De Aarde is voorzien van een ronddraaiende Maan. Al sinds 1781 geeft het astronomisch uurwerk op de plafondwijzerplaat op de minuut de positie aan van de

toen bekende planeten en is daarmee het oudste nog werkende planetarium ter wereld. Op 19 september 2023 werd het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium als 13<sup>e</sup> object van Nederland toegevoegd aan de UNESCO Werelderfgoedlijst.

In een artikel van de hand van journaliste Hester Otter in de TROUW van 24 december 2010 las ik over een expositie in het Eise Eisinga Planetarium met als onderwerp De Ster van Bethlehem. In de Bijbel lezen we het verhaal van een ster, die de Drie Wijzen uit het oosten de weg wees naar Bethlehem. Maar wat hebben ze gezien, de start van een komeet of een ontploffende ster of een opvallende planeet of toch iets anders? Pas in de tweede helft van de vorige eeuw bracht de computer de uitkomst. Ongeveer anderhalf jaar voor het begin van de jaartelling waren laag boven de horizon twee heldere planeten te zien: Venus en Jupiter. Zij stonden zó dicht bij elkaar dat ze samen een opvallend helder licht vormden, naar alle waarschijnlijkheid de Ster van Bethlehem.

Wiebe de Bruin

## Notulen kerkenraad

### ***Notulen van de kerkenraadsvergadering maandag 29 januari 2024***

Aanwezig: Hans Hoogervorst, voorzitter; Gert Scholten, Matthijs Beverloo, Anne van Zanten, Mirjam Vlugt, Geert Boogaard, Gert-Jan Kooiman  
en Nicoline Letteboer

#### **1 en 2. Opening en meditatief moment**

De vergadering wordt geopend en de kaars wordt aangestoken. De tekst 'Alles komt goed' (anoniem) wordt voorgedragen door Nicoline.

#### **3. Eventuele gedenkwaardigheden:**

geen

#### **4. Notulen kerkenraadsvergadering van 13 november 2023**

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 13 november 2023 worden ongewijzigd vastgesteld.

## **5. Mededelingen, post en actiepuntenlijst**

- 5 februari jl. is er overleg geweest voor een eventuele samenwerking tussen de kerkraden van de PKN gemeente Zuiderkogge te Venhuizen, PKN gemeente Bovenkarspel-Lutjebroek en de PKN gemeente Andijk-Wervershoof.
- Tijdens dit overleg is besloten om verder met elkaar in gesprek te gaan en bij het volgende overleg Peter Verhoef uit te nodigen. Dit overleg zal plaatsvinden op donderdag 7 maart in Bovenkarspel.
- De leerhuisavonden op 18 januari en 15 februari met het thema: 'Rondom het levenseinde' zijn goed bezocht.
- De muziekavond 6 februari jl. was een druk bezochte en mooie avond met prachtige Keltische harpmuziek van mw. Ederveen.
- Woensdagmorgen 6 maart om 10.00 uur is er in 'De Kapel' de ontmoetingsochtend, die in het teken staat van: 'Op weg naar Pasen'.
- Zaterdag 9 maart is er in 'De Kapel' een retraite met het thema: 'Pelgrimeren of je levensreis' van 10.00 – 16.00 uur incl. lunch.
- Donderdag 28 maart begin van de Paas-cyclus.
- Donderdag 4 april is er een lezing van Kees Posthumus met het thema: 'Geloof en een hoop zonnepanelen', inloop 19.30 uur.
- Zondag 7 april van 10.00 – 13.00 uur: 'Soep op zondag' met muzikale omlijsting.

## **6. Werkgroep pastoraat**

Dhr. Jan Gorter is aan zijn knie geopereerd. Hij herstelt voorspoedig. Dhr. Jan Remijnse heeft een huiselijk ongeluk gehad. Jan draagt een halskraag en hij zal nog enige tijd moeten revalideren.

## **7. Werkgroep diaconaat**

Na het prettige afscheid van mw. Itadoor van der Wal, heeft de Rabo bank een schriftelijke PKN verklaring gevraagd van het Landelijk dienstencentrum en van de kerkenraad, waaruit blijkt dat dhr. Anne van Zanten bevoegd is om de diaconie geheel zelfstandig te vertegenwoordigen. Deze verklaringen zijn 8 februari jl. naar de Rabo bank verzonden.

## **8. Werkgroep kerkrentmeesters**

Geen mededelingen

## **9. Voortgang toekomst van De Kapel m.m.v. Kerkvitaal**

5 februari jl. is er overleg geweest voor een eventuele samenwerking tussen de kerkraden van de PKN gemeente Zuiderkogge te Venhuizen, PKN gemeente Bovenkarspel-Lutjebroek en PKN gemeente Andijk-Wervershoof. Tijdens dit overleg is besloten om verder met elkaar in gesprek te gaan en bij het volgende overleg Peter Verhoef uit te nodigen

## **10. Rondvraag**

Mirjam is ontevreden over de website. De mededelingen en overige informatie staan niet altijd op de agenda. Matthijs neemt contact op met de beheerder.

## **11. Sluiting**

Gert Scholten sluit met het avondlied: De avondwind draagt deze dag van Sytze de Vries lied 252 uit het liedboek de kerkenraadsvergadering af.

## **Soep op Zondag**

Op zondagmiddag 7 april om 17:00 uur is er voor de eerste keer 'soep op zondag'. We eten met elkaar een eenvoudige maaltijd. En er klinkt muziek. Het is nadrukkelijk geen kerkdienst. In de PR zal duidelijk worden aangegeven dat iedereen welkom is. We werken met aanmelding.



## Van de Diaconie

### De overheid pest de armen.

Toen ik gisteren van Anne vernam dat ik een artikel voor de diaconie moest schrijven, had ik geen idee wat ik moest schrijven. Maar als door God gezonden las ik vanmiddag toevallig een artikel in het Nederlands Dagblad van Gerlinda Robbertsen, zakelijk leider bij de diaconale stichting Goud van Noord, met als titel "Wat de overheid doet is het pesten van arme mensen."

Het gaat hier niet om pesten als schelden, maar om financieel pesten. Zij begint haar artikel als volgt: "De maatregelen van de overheid hadden het gat in het huishoudboekje van mensen in armoede moeten dichten. Dat blijkt echter allesbehalve het geval. Het kabinet is niet van plan om meer te doen dan te voorkomen dat de groep verder groeit." Zij haalt dan voorbeelden aan zoals ik meer keren heb gehoord, dat kinderen zonder ontbijt naar school moeten. Volgens haar werd bestaanszekerheid in korte tijd tot een holle term. Dat de allerarmsten niet van zich laten horen is iets wat zij snel hebben afgeleerd, want zij kunnen meer op kritiek rekenen, dan op hulp. Met als gevolg dat zij uitgesloten worden en iemand uitsluiten is een subtiele, maar venijnige manier van pesten en de consequenties hiervan zijn groot. "Als een groep je negeert of niet accepteert, kun je daar veel last van hebben. Zoveel zelfs, dat het effect in de hersenen niet te onderscheiden is van fysieke pijn. Buitengesloten worden vermindert je zelfvertrouwen en veroorzaakt stress."



In dit artikel wordt de overheid als schuldige aangewezen, maar de overheid is m.i. niet de enige schuldige. Het is ook het systeem waarin wij leven. Alles wordt constant duurder en wanneer alles duurder

wordt, vragen de mensen ook meer loon, wat in de goederen en diensten ingecalculeerd wordt. Tevens willen de mensen ook steeds meer in onze welvaartsmaatschappij, zoals een paar keer per jaar een dure vakantie naar verre landen. Dat geld moet ook ergens vandaan komen.

Mevrouw Robbertsen eindigt haar artikel onder meer met de volgende aanmoediging: "Gelukkig is er een groep Nederlanders die geweldloos verzet pleegt door zich in te zetten en te delen met de ander, in tijd en geld. Als we met veel zijn, kan de overheid de mensen die hun stem verloren hebben niet langer negeren." Iets voor de diaconie?

Gert Jan Kooiman



## Hulpverlening Westfriese Kerken



### Crisis?

Is het even crisis... in je financiën? in je relatie? in je koelkast? **HWK helpt je eruit!** We doen dat... professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

**Bel met 0229-271684 of mail:** [hwk.hulpverlening@live.nl](mailto:hwk.hulpverlening@live.nl)

Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld. HWK – is een gezamenlijk initiatief van alle Westfriese diaconieën en PCI's.

Zie ook: [www.hulpverleningwestfriesekerken.nl](http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl)

De stichting **Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken** zoekt bestuursleden. Voorzitter Ton Heijboer treedt na de maximale 12 jaar af. Omdat Kasper Gutter optreedt als technisch voorzitter, zoeken we naar **een bestuurslid**, dat als ambassadeur van de stichting optreedt. HWK is een prachtige organisatie, met twee professionele hulpverleners in dienst, die prachtig werk doen voor degenen die elders tussen wal en schip vallen. Je kunt jezelf (of de naam van een ander) melden bij Ton Heijboer: 06-26136160.

### Donateurs

De Westfriese kerken financieren de salarissen van de medewerkers en dragen bij aan de pot voor materiële hulp. Daarop wordt steeds vaker een beroep gedaan. Daarom:

***Word donateur!***

Dat kan met een eenmalige gift op IBAN: NL07 RABO 0371 6174 05

Als u structureel wilt bijdragen, verzoeken we u dat te regelen via onze website: [www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/doneren](http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/doneren)

# Kerkdiensten

Alle diensten beginnen om 10:00 (of anders vermeld)

03 maart	Voorganger: Gert Scholten Organist: Andrew Orme
17 maart	Voorganger: Ton Heijboer Organist: Andrew Orme
28 maart Witte donderdag	Voorganger: Gert Scholten Organist: Andrew Orme
29 maart Goede vrijdag	Voorganger: Gert Scholten Organist: Andrew Orme
30 maart Stille zaterdag	Voorganger: Gert Scholten Organist: Andrew Orme
31 maart Pasen	Voorganger: Nicoline Letteboer Organist: Andrew Orme
07 april	Voorganger: Herrienne Allewijn Organist: Johan Gootjes
21 april	Voorganger: Burret Olde Organiste: Jan Schraal
05 mei	Voorganger: Gert Scholten Organist: Andrew Orme
19 mei	Voorganger: Gert Scholten Pianist: Andrew Orme
02 juni:	Voorganger: Nicoline Letteboer Organist: Andrew Orme



# Van de Kerkrentmeesters

DIT JAAR WAS HET MOTTO:

## GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN.

De kerk is voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis; Al bijna 2000 jaar is de kerk een belangrijke plek voor mensen, die in God geloven en het geloof met elkaar willen delen. Ook in de toekomst willen kerken dit vast houden: gastvrij en uitnodigend zijn voor jong en oud, voor gelovigen en voor hen die God nog niet kennen en omkijken naar elkaar en naar de mensen in de buurt, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Maar... kerk zijn kost geld! Om te kunnen blijven bestaan.

**Geef  
voor  
je kerk**



*Uw steun is de sleutel tot het voortzetten van de missie van onze Kapel. Wij zijn dit jaar gestart met nieuwe initiatieven. De Kapel als plek waar we ons spiritueel kunnen ontwikkelen, anderen ontmoeten en een positieve impact hebben op onze samenleving. Steeds meer samen met gemeenten in onze regio. Met uw financiële bijdrage kunnen we samen meer bereiken dan we ons kunnen voorstellen. Uw donatie helpt ons om:*

*Inspirerende diensten en activiteiten te blijven organiseren, met betekenisvolle woorden, muziek en gebed; pastoraat te ondersteunen, activiteiten voor het dorp door te zetten of te beginnen, zoals hulp aan mensen in nood en ondersteuning voor kwetsbare groepen; ons kerkgebouw te onderhouden, zodat het een plek kan blijven voor gebed en bezinning.*

*Laten we samenwerken om onze kerk nog sterker en levendiger te maken. Uw financiële gift, hoe klein of groot ook, draagt bij aan een gemeenschap waarin we samen kunnen groeien in geloof en liefde.*

*Doneer vandaag en maak het verschil. Samen kunnen we het geloof delen, de gemeenschap versterken en de wereld een beetje mooier maken. Dank u wel voor uw vrijgevigheid!*

Zoals u waarschijnlijk weet, moeten wij voor elk gemeentelid €60,00 per jaar afdragen aan de PKN. Wij hebben 186 gemeenteleden, waarvan momenteel 50 leden aan de Kerkbalans al hebben bijgedragen; het gaat dus niet zo goed, als wij gewend zijn, helaas! Het is u zeker bekend, dat uw bijdrage ook dit jaar gedeeltelijk aftrekbaar is voor de belastingen?!

Alvast en nogmaals hartelijk dank voor uw ondersteuning,

Matthijs Beverloo  
Kerkrentmeester



## Activiteiten



De Kapel organiseert diverse activiteiten. Zie Activiteitenboekje voor uitgebreide omschrijving

Aanbod van maart t/m mei 2024

**Ontmoetingsochtend met onderwerp.** Iedere 1e woensdag van de maand ontvangen we u graag voor een gezellige en interessante ochtend. Aanvang 10.00 – 11.30 uur. Begeleiding: Nicoline Letteboer

**Leerhuis op de 3e donderdag van de maand:** 21 maart, 18 april en 16 mei. Inloop 19.30 uur. In 2024 zijn de thema's: 'Rondom het levenseinde'. Begeleiding Gert Scholten.

## **Meditatiemiddag iedere 1e woensdagmiddag van de maand**

3 april en 1 mei van 13.30 – 15.00 uur.

Meditatie is een manier om tot rust te komen, te verstillen.

Om in harmonie te komen met God, de schepping en jezelf.

Begeleiding: Nicoline Letteboer.

## **Interactieve lezing: 'Geloof en een hoop zonnepanelen'** door

Kees Posthumus. Donderdag 4 april, inloop vanaf 19.30 uur.

## **Stiltewandeling**

zaterdag 13 april 2024 van 10.00 – 13.30 uur. Kosten € 7,00 euro incl. lunch, koffie/thee.

Rustig lopen, met volle aandacht, niet praten. De volledige ervaring van het wandelen. De ruimte, de natuur om je heen en je eigen stilte ervaren. Begeleiding Nicoline Letteboer.

## **Retraite 'Op adem komen en de zin in je leven ontdekken'**

zaterdag 11 mei van 10.00 – 16.00 uur. Kosten € 10,00 incl. lunch koffie/thee. Een retraite is gericht op het ontdekken van de zin van het leven en de deelnemers worden aangemoedigd om zich naar binnen te richten en zich open te stellen voor nieuwe mogelijkheden. Door middel van meditatie, mindfulness, zelfreflectie, stilte, gesprekken en delen. Begeleiding: Nicoline Letteboer.

## **Overige activiteiten**

Donderdag 28 maart begin Paascyclus.

Zondag 7 april 'Soep op zondag' met muzikale omljsting.  
van 17,00 uur



## DICHTERBIJ

Als twee levens samenkomen,  
oude pijn en nieuwe dromen  
zich vermengen in vertrouwen,  
kun je samen verder bouwen,  
samen een nieuwe weg inslaan.

Niet één en één, maar twee voort-  
aan.

Delen in elkanders leven  
is liefde krijgen, liefde geven.  
Elkaars zwakheid accepteren,  
soms van eigen fouten leren.  
In regen, storm of zonneschijn  
er simpel voor die ander zijn.

Nee, niet jong en onbevangen,  
maar daardoor sterk in het verlangen  
elkaar te helpen en te steunen,  
een schouder om op te leunen.  
Geen rozengeur en maneschijn  
maar jezelf te mogen zijn.

Prachtig geschenk door God gegeven  
is de liefde in ons leven.

Laat je door Gods liefde dragen,  
met Hem erbij kun je het wagen.

Vraag God met jullie mee te gaan:  
niet één, niet twee, maar drie voortaan!



Kerkelijke adressen Protestantse Gemeente  
**Andijk-Wervershoof**

Postadres:  
Middenweg 48, 1619 BN Andijk, tel: 0228-596778

**Pastor** Drs. Gert Scholten  
Tel: 06-53752627  
E-mail: pastor@pg-andijkwervershoof.nl

**Ouderenpastoraat** Drs. Nicoline Letteboer  
Tel: 06-12812884  
E-mail: ouderenpastoraat@pg-andijkwervershoof.nl

## **Kerkenraad**

**Voorzitter** Dhr. Hans Hoogervorst  
Tel: 06-13626972  
E-mail: voorzitter@pg-andijkwervershoof.nl

**Scriba** Nicoline Letterboer  
Tel: 06-12812884  
E-mail: ouderenpastoraat@pg-andijkwervershoof.nl

**Ouderling** Mevr. Mirjam Vlugt  
tel: 06-13734806

**Kerkrentmeesters** Dhr. Matthijs Beverloo  
Tel: 06-55764285  
E-mail: kerkrentm@pg-andijkwervershoof.nl

**Diaken** Dhr. Gertjan Kooiman  
Tel: 0228-593792  
E-mail: diaken@pg-andijkwervershoof.nl

Dhr. Anne van Zanten  
Tel: 0228-591201

## **Administratie**

### **Diaconie**

Mevr. Irene Koen  
E-mail: [diaconie@pg-andijkwervershoof.nl](mailto:diaconie@pg-andijkwervershoof.nl)  
Tel: 0637132410  
NL55RABO0368958159

### **Koster**

Dhr. Klaas Tanja  
Tel: 0653560296

### **Redactie**

Matthijs Beverloo  
Marrienne Venema  
Lay-out Ronald Dijkstra

### **Algemene bezorging**

Fam. de Greeuw  
Tel: 0228-591965

### **Rabobank**

NL14RABO0302407294  
Ned. Herv. Gemeente Andijk-Wervershoof